



Syriska och Ukrainska flyktingar i svensk nyhetsmedia

En kritisk diskursanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheter
porträttering av flyktingar

Syrian and Ukrainian refugees in Swedish news media

A critical discourse analysis of Aftonbladet and Dagens
Nyheter's portrayal of refugees

Bleona Berisha

Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning
Kandidatnivå
VT 2023 / 15 hp
Handledare: Peter Hallberg

Malmö Universitet
Kultur och samhälle
Globala och politiska studier

Sammanfattning

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur olika flyktinggrupper framställs i svensk nyhetsmedia. Studien använder kritisk diskursanalys som metodiskt och teoretiskt ramverk för att analysera Aftonbladets och Dagens Nyheters representation av syriska och ukrainska flyktingar i sina ledartiklar. Med Faircloughs tredimensionella modell som verktyg har studien analyserat språkbruk genom text, diskurs och sociokulturell praktik. Studiens fokus ligger på att analysera texterna, men den tillför även diskussioner kring hur den första dimensionen (text) påverkar den andra (diskursiv praktik) och tredje (sociokulturell praktik). Studiens resultat antyder att det finns en skillnad i hur syriska och ukrainska flyktingar porträtteras i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Resultaten påvisar att syriska flyktingar framställs som en belastning i högre utsträckning än ukrainska flyktingar. Vidare indikerar analysen av diskursiv praktik att framställningen av båda flyktinggrupper överensstämmer med den flyktingpolitiska diskursen för respektive period. Slutligen, visar den sociokulturella praktiken att skillnader i språk och kategoriseringar gällande flyktinggrupper kan bidra till skapandet av “vi” och “dem” även mellan flyktinggrupper.

Nyckelord: *nyhetsmedia, flykting, kritisk diskursanalys, Faircloughs tredimensionella modell*

Abstract

The present study aims to investigate how different refugee groups are portrayed in the Swedish news media. The study uses critical discourse analysis as a methodological and theoretical framework to analyze Aftonbladet and Dagens Nyheter's representation of Syrian and Ukrainian refugees in their editorials. Using Fairclough's three-dimensional model as a tool, the study has analyzed the language used in the articles through text, discourse and socio-cultural practice. The focus of the study lies in analyzing the texts, but it also brings discussions about how the first dimension (text) affects the second (discursive practice) and third (sociocultural practice). The study's results suggest that there is a difference in how Syrian and Ukrainian refugees are portrayed in Aftonbladet and Dagens Nyheter. The results show that Syrian refugees are portrayed as a burden to a greater extent than Ukrainian refugees. Furthermore, the analysis of discursive practice indicates that the representation of both refugee groups is consistent with the refugee policy discourse of the respective period. Finally, socio-cultural practice shows that differences in language and categorization regarding refugee groups can contribute to the creation of "we" and "them" even between refugee groups.

Keywords: *news media, refugee, critical discourse analysis, Fairclough's three dimensional model*

Innehållsförteckning

1. Inledning	5
1.1 Syfte och frågeställning	6
1.2 Begreppsdefinition	6
1.2.1 Flykting	6
1.2.2 Asylsökande	6
1.2.3 Diskurs	7
2. Bakgrund	7
2.1 Konflikten i Syrien	7
2.2 Konflikten i Ukraina	8
3.0 Forskningsöversikt	9
3.1 Medias makt och påverkan	9
3.2 Medias representation av invandrare och flyktingar	10
3.3 Diskussion kring forskningsöversikt	12
4. Teori och metod	13
4.1. Kritisk diskursanalys	13
4.2 Faircloughs tredimensionella modell	14
5. Material och tillvägagångssätt	15
5.1 Urval och avgränsning	15
5.2 Material	15
5.2.1 Aftonbladet	15
5.2.2 Dagens Nyheter (DN)	16
5.3 Tillvägagångssätt	16
5.4 Validitet och reliabilitet	17
5.5 Etiska överväganden	17
6. Analys och resultat	17
6.1 Textanalys	18
6.1.1 Medias representation av syriska flyktingar	18
6.1.2 Medias representation av ukrainska flyktingar	27
6.1.3 Resultatdiskussion av textanalys	36
6.2 Diskursiv praktik	37
6.3 Sociokulturell praktik	39
7. Slutsats och diskussion	41
8. Referenser	43

1. Inledning

Flyktingsituationen idag är komplex och mångfacetterad, med miljontals människor runt om i världen som har fördrivits från sina hem på grund av krig, våld, förföljelse och andra människorättskränkningar (Lidskog & Deniz, 2009:57; UNHCR). Rysslands invasion av Ukraina 2022 har lett till den snabbaste och en av de största flyktingkriserna som drivit upp siffran över antalet människor på flykt i världen på 100 miljoner (UNHCR). Invasionen har fått ett stort medieutrymme och resulterat i att flertalet europeiska länder, inklusive Sverige, öppnat upp sina gränser för ukrainska flyktingar (FN-förbundet, 2023). I detta fall har EU visat en politisk vilja att ta emot människor på flykt, en politisk vilja som har saknats i tidigare flyktingströmmar (Parusel, 2022).

I samband med den ukrainska flyktingkrisens start började europeiska ledare och nyhetsmedia att skilja på “flyktingar” och “flyktingar”. En nyhetsreporter från CBS News’ kommenterade kriget i Ukraina och menade att *“Ukraine isn’t a place like Iraq or Afghanistan, it is a relatively civilized European Country”*- Charlie D’Agata (Kelszen, 2022). På liknande sätt uttryckte sig Bulgariens premiärminister genom att säga *“Det här är intelligenta, utbildade människor. Det här är inte den sortens flyktingar vi är vana vid. Människor med oklart förflutet, som till och med kan vara terrorister”* (Alnahhal, 2022).

Media är en typ av förmedlare som omger människor med bilder, texter och föreställningar om vad världen är, och också om hur den bör vara (Couldry, 2020:41). Därför är det vanligt att människor lockas och påverkas i sina uppfattningar utifrån sättet media väljer att representera något på. Media arbetar på ett metonymiskt sätt och kan ibland foga samman tecken vilka skapar associationer i en riktning som påverkar folkets åsikter. Exempelvis behöver inte media ordagrant skriva att *“vi ska hjälpa ukrainska flyktingar eftersom de liknar oss”* för att andra flyktinggrupper ska ses som mindre värdiga (Brune, 2006:94). På grund av uttalanden som har gjorts i omvärlden där det har funnits en tendens att porträttera ukrainska flyktingar som mer “värdiga”, är det av intresse att titta närmare på hur svensk nyhetsmedia representerar flyktingar och ifall det finns skillnader beroende på vilka flyktinggrupper det gäller.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur olika flyktinggrupper porträtteras i svensk nyhetsmedia och om diskursen varierar beroende på vilka flyktingar det gäller. Studien undersöker hur Aftonbladet och Dagens Nyheter (DN) i sina ledarartiklar representerar syrisk respektive ukrainska flyktingar. Ämnet är relevant eftersom kriget i Ukraina är pågående och en nutida händelse, därav är det av intresse att analysera medias representation av denna grupp flyktingar i jämförelse med hur tidigare flyktinggrupper har representerats.

För att uppfylla studiens syfte kommer undersökningen att utgå från följande frågeställning:

- *Finns det skillnad i hur Aftonbladet och Dagens Nyheter porträtterar syrisk och ukrainska flyktingar? I så fall vilka?*

1.2 Begreppsdefinition

1.2.1 Flykting

Studien använder sig av två flyktingströmmar, vilket innebär att begreppet “flykting” är återkommande. Eftersom det finns en tendens att använda “flykting” som synonym till invandrare är det viktigt att tydliggöra vad en flykting är. Detta eftersom flyktingars rättigheter och skyldigheter skiljer sig från en invandrare. Studien använder sig av FN:s definition av flykting som finns i flyktingkonvention.

Enligt FN:s flyktingkonvention är flykting en person som “flyr sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet” - UNHCR

1.2.2 Asylsökande

Under studiens gång förekommer begreppet “asylsökande” vilket innefattar en person som lämnat sitt land för att söka skydd i ett annat, men som ännu inte fått beslut om han eller hon

kommer att få uppehållstillstånd. I Sverige är det Migrationsverket som tar emot asylansökan, gör en asylutredning och fattar beslut i ärendet. Den person som söker skydd i Sverige ska lämna in en ansökan hos gränspoliserna när han eller hon reser in i landet (Migrationsverket, 2022).

1.2.3 Diskurs

Studien kommer att tillämpa kritisk diskursanalys som teori och metod, därför är det viktigt att inledningsvis definiera begreppet "diskurs". Ursprungligen betyder diskurs "konversation", "diskussion" eller "tal". Diskurs är enligt Svensson (2019) ett fint ord i den meningen att det inte härstammar från "vardagens språk" och används för att bidra med en ökad förståelse av de processer varigenom det sociala livet och samhället konstrueras varje dag (a.a., s.20). Eftersom språkanvändning är en produktiv kraft i samhället försöker man genom diskursanalyser att förstå språkanvändningen av olika slag som bidrar till att skapa, upprätthålla och även utmana samt rasera social ordning (a.a., 21).

2. Bakgrund

Föreliggande avsnitt kommer att presentera bakgrundsfakta om flyktingströmmen 2015 och 2022 i syfte att bidra med djupare förståelse kring de flyktinggrupper som ligger till grund för denna studie.

2.1 Konflikten i Syrien

Konflikten i Syrien har pågått sedan 2011 och är ett inbördeskrig mellan landets myndigheter och olika rebellgrupper (Globalis, 2022). Syrien är ett land som i över 40 år styrts av en auktoritär regim. Landet har styrts av Assad-familjen som tillhör en av Syriens många religiösa minoriteter, alawiterna (undergrupp till shiamuslimer). Eftersom majoriteten av befolkningen i Syrien är sunnimuslimer, har det funnits ett missnöje då alawiterna som motsvarar endast 10 procent av den syriska befolkningen besitter bättre positioner i regimen och har därmed bättre förutsättningar (a.a.). Under det som kom att bli känt som den "arabiska" våren 2011, var Syrien ett av de länder som upplevde uppror mot regimen. Upproret som följdes av relativt fredliga demonstrationer slogs ned på ett hänsynslöst sätt av den auktoritära regimen. Vidare resulterade regimens brutala svar i att motståndet mot de auktoritära myndigheterna snabbt spred sig till flera delar av landet. Regimen kom till insikt

om inverkan som demonstrationerna började att få och beslutade om att släppa extremistiska jihadister från fängelser, i syfte att förvandla det fredliga upproppet till ett våldsamt (Globalis, 2022). Tanken var att denna handling skulle göra det enklare för Assad-regimen att legitimera brutal våldsanvändning mot demonstranterna. Senare år 2011, etablerade delar av oppositionen det syriska nationella rådet (SNC) i Turkiet. SNC krävde att Assad skulle avgå och att Syrien skulle bli en demokratisk stat. Förutom rådet, grundades även den fria syriska armén (FSA), för att bekämpa den auktoritära regimens styrkor där både vanliga civila människor och de som hade hoppat av Assads armé blev en del av rebellstyrkorna (a.a.).

Sedan krigets start har 13.2 miljoner människor tvingats fly, av dem har 6.8 miljoner flytt över gränsen till andra länder och 6.7 miljoner beräknas vara på flykt i landet - internflyktingar (UNHCR, 2021). De flesta flyktingar har sökt sig till Syriens grannländer, Libanon, Jordanien, Irak och Turkiet, men en del har sökt sig vidare till Europa också. År 2015, tog Sverige emot 160 000 asylansökningar varav 51 388 ansökningar var från syriska flyktingar (SCB, 2023). 2015 blev året då Sverige skiftade sin flyktingpolitik till en mer restriktiv i syfte om att minska antalet skyddsökande (Aggestam, 2023). Den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga gränskontroller som den 24 november följdes upp med ytterligare förslag om åtgärder för att skapa "*ett andrum för svenskt flyktingmottagande*" (Migrationsverket, 2022). Den svenska flyktingpolitiken som tidigare hade betraktas som "*generös*" åtstramades och i stället skulle asylreglerna anpassas till EU:s miniminivå (a.a.).

2.2 Konflikten i Ukraina

I samband med Sovjetunionens fall 1991, har Ukraina befunnit sig mellan Ryssland och Europa, inte endast geografiskt, men även politiskt (Suvillan, 2022). Eftersom landet gränsar till både Ryssland och Europa har det varit i deras intresse att bibehålla goda relationer med båda parter (Globalis, 2022). Landets relation till EU, som under de senaste åren blivit bättre, har resulterat i spänningar mellan Ryssland och Ukraina. Detta eftersom Ryssland vill stärka sitt eget inflytande över Ukraina och betraktar landet som en del av sitt "*intressesfär*".

Tendenserna till ett närmare samarbete mellan Ukraina och EU har gjort att Ryssland genom åren vidtagit flera åtgärder. År 2014, annekterade Ryssland Krimhalvön med militära styrkor och uppgav att befolkningen av Krim ville befrias från Ukraina. I november 2021 placerades över 100 000 militära trupper vid den ukrainska gränsen, vilket ökade spänningarna ytterligare och den 24 februari 2022 vaknade den ukrainska befolkningen upp till rysk

invasion (Globalis, 2022). Som resultat av den ryska invasionen beräknas det att 13 miljoner ukrainare är på flykt, varav 5 miljoner är internflyktingar - på flykt i landet (Globalis, 2022; Forsberg, 2023). Enligt FN, är det dessutom minst 8000 civila som har dödats, men siffrorna är egentligen betydligt högre då uppgifter om städer som har blivit hårt drabbade saknas fortfarande (a.a.).

Rysslands invasion av Ukraina har kritiserats hårt, framför allt från EU och NATO som har svarat på den oprovocerade invasionen av Ukraina genom att införa svåra sanktioner mot Ryssland och dess befolkning. Flertalet länder har tagit ställning och skickat krigsmedel till Ukraina, bland annat även Sverige som vanligtvis förhåller sig neutral (Globalis, 2022; Forsberg, 2023). Likaså har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj svarat på Rysslands invasion genom att ansöka om medlemskap i EU (Forsberg, Fernstedt & Hällsten, 2022). Fortsättningsvis, i samband med krigets utbrott, beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet för första gången, vilket innebär att ukrainska flyktingar erbjuds tidsbegränsat uppehåll och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Direktivet omfattar enbart ukrainska medborgare och gäller inte flyktingar från andra delar av världen (Migrationsverket, 2022). Enligt SCB (2023) har 2062 ukrainska flyktingar sökt skydd i Sverige år 2022. Dessutom har civilsamhällets engagemang för ukrainska skyddssökande i Sverige varit stort på många håll (Aggestam, 2023).

3.0 Forskningsöversikt

Detta avsnitt syftar till att beskriva forskningsläget inom medias representation av invandrare och flyktingar. Utifrån en systematisk forskningsöversikt har studien filtrerat fram sex vetenskapliga artiklar i syfte att bidra med djupare kunskap kring ämnet. Avsnittet inleds med en övergripande beskrivning av medias inflytande och sedan presenteras de utvalda vetenskapliga artiklarna.

3.1 Medias makt och påverkan

Media möjliggör att information, nyheter och underhållning sprids över världen (Couldry, 2020:7). Yttrandefrihet och rätten till att fritt publicera utgör en viktig grund i alla demokratier. Media är bron mellan politik och civilsamhället, därav beskrivs det även som den *“tredje statsmakten”*, då den har i uppgift att granska riksdag och regering samt

kontrollera de beslut makthavarna tar. Genom fria medier förmedlas information av olika slag med syfte att upplysa, påverka, väcka intresse, skapa avsky och öka kunskaperna. Exempelvis känner vi medias kraft i den ilska som en nyhetsbild kan väcka hos oss (Couldry, 2022:42). Nyhetsmedia besitter mycket makt då de bestämmer vad som ska rapporteras och på så sätt vad som räknas som viktiga händelser. Genom sina representationer av händelser kan nyhetsmedia ha ett stort inflytande hos människor, därför är en viktig del av nyhetsmedias ansvar att försöka ge en saklig, sann och objektiv bild av omvärlden.

Ylva Brune (2006) i sin rapport, använder sig av begreppen “vi” och “dem” och “*andrafiering*” för att peka på en speciell form av identiteter som nyhetstexter kan skapa för de aktörer som texterna behandlar, och för läsaren (a.a., 90). Brune skriver att nyhetstexter där skillnader är i fokus och där “vi” beskriver “dem” behöver inte alltid vara negativt, utan texterna kan i stället präglas av välvilja och empati. Däremot när dessa inslag ständigt används i nyhets diskursen, skapar det kategorier där exempelvis invandrare och flyktingar ses som annorlunda och eventuellt bristfälliga (a.a., s.91). Detta bekräftar även Couldry (2020) i sin bok som menar att media utgör en viktig källa för våra föreställningar om vad som är önskvärt, normalt och onormalt, möjligt och orealistiskt (a.a., s.9). Till exempel kommer svaren att variera beroende på om nyhetstexten betraktar invandrare som människor européer kan känna viss samhörighet med, eller som totala främlingar. Detta innebär att medier bidrar till att konstruera känslor av samhörighet, men även tvärtom (a.a., 49). Nyheter som framställer invandring i ett positivt sammanhang får oss att bli mer positivt inställda och vice versa (Göteborgs Universitet).

3.2 Medias representation av invandrare och flyktingar

Flertalet artiklar belyser att medias representation av invandrare och flyktingar är negativ. I sin undersökning har Lawlor och Tolley (2017) analyserat ett urval nyhetsartiklar relaterade till invandring och flyktingar i Kanada och belyst de ramar som används för att beskriva dessa grupper. Utifrån den longitudinella jämförelsen visade resultatet att mediebevakningen av flyktingar var mer negativ än vad den var för invandring. Studien lyfter att invandrare beskrivs i form av ekonomiska termer, medan flyktingar som anländer på humanitära grunder kopplas till potentiella hot mot nationell säkerhet och kultur. Fortsättningsvis hävdar studien att huvudramar som media skapar kan bidra till konstruktioner av hierarkier i samhällen som privilegierar en grupp invandrare eller flyktingar framför andra beroende på vad de har att

erbjuda. Till exempel kan invandrare och flyktingar med högre utbildning ses som mer förtjänta av inkludering än de som anses vara mindre utbildade (Lawlor & Tolley, 2017).

En annan studie genomförd av Esses, Medinau och Lawson (2013) poängterar att media utnyttjar den osäkerhet som råder kring frågan om invandring och flyktingar i syfte att skapa negativa uppfattningar. Enligt studiens analys betonar mediebevakningen negativa stereotyper där invandrare och flyktingar framställs som ett hot. Denna representation kan leda till negativa attityder och resultera i svårigheter för invandrare och flyktingar att integrera sig i det mottagande samhället, menar studien (a.a.). Fortsättningsvis har Pruitt (2019) undersökt hur brittisk media har representerat flyktingar och invandrare under år 2015-2016, en period då den europeiska flyktingkrisen var på topp. Studien fann att den brittiska mediebevakningen framställer invandrare och flyktingar som ett hot, vilket resulterade i bland annat förstärkning av gränskontroller. Likt dessa studier, menar även Parker (2015), att mediebevakningen av flyktingar ofta är sensationell och fokuserar på negativa aspekter som brottslighet, terrorism och ekonomisk börda. Enligt studien skapar denna typ av mediabevakning inte enbart negativa attityder gentemot invandrare och flyktingar, men även en fientlig miljö.

Ett återkommande tema i två studier var metaforer som används i medias representation av invandrare. David Cisneros (2008) belyser i sin studie huruvida metaforen "*Immigrant as Pollutant*" används av media i USA för att beskriva invandrare som ett hot mot det amerikanska samhällets hälsa och säkerhet. Det framförs att användningen av metaforer är ett kraftfullt verktyg som bidrar till negativa attityder gentemot invandrare och invandringspolitik. Även Arcimaviciene och Baglama (2018) identifierar flera dominerande metaforer som används i medias representation av invandrare, bland annat "*flood*" och "*threat*". Metaforen "*flood*" skildrar invandrare som en överväldigande kraft vilka hotar att översvämma det mottagande samhället och metaforen "*threat*" utmålar invandrare som en fara, också för det mottagande samhället. Dessa metaforer och andra används för att framkalla känslor av rädsla och oro hos folket, vilket bidrar i förstärkningen av negativa stereotyper och fientlighet mot invandrare (Arcimaviciene & Balgma, 2018; Cisneros, 2008).

En frekvent användning av ett negativt språk identifierades av ytterligare en studie som undersökte medias representation av flyktingar i Storbritannien och Australien (Parker, 2015). Något som uppmärksammades vid analyseringen av de 600 nyhetsartiklar från

Storbritannien och Australien var sättet media tenderar att rama in debatten kring flyktingar som utomstående i termer av “vi” kontra “dem”. Parker (2015) fann även att media tenderar att fokusera på de negativa aspekterna av flyktingars upplevelser, som våld och trauma, snarare än dess motståndskraft och överlevnadsstrategier (a.a.). Likt denna studie menar även Arcimaviciene och Baglama (2018) att medias representation av invandrare formas ofta av dominerande ideologiska diskurser som presenterar invandrare som “den andra” och förstärker fenomenet “vi” och “dem”.

Flertalet av de valda artiklarna betonar att frågan om invandring och flyktingar är komplex. Artiklarna menar att media utgör en viktig roll i samhället då den besitter makten att påverka den allmänna opinionen. Därför poängteras vikten av att media ska förhålla en objektiv och korrekt ställning till det som representeras. Media ska tillhandahålla korrekt och balanserad rapportering av flyktingar och frågor som rör denna utsatta grupp (Parker, 2015). Genom en korrekt mediebevakning av flyktingar kan media främja förståelse och empati, i stället för att genom sina rapporteringar bidra till stigmatisering och marginalisering av dessa grupper i samhället. I sin studie belyser även Pruitt (2019) mer ansvarsfull rapportering och stöd för invandrare och flyktingar samt deras rättigheter. Avslutningsvis föreslår Arcimaviciene och Baglama (2018) att det behövs mer kritiska och nyanserade medierepresentationer av invandring för att utmana de dominerande diskurserna och främja en mer positiv och inkluderande förståelse av invandring.

3.3 Diskussion kring forskningsöversikt

En utvald studie av Terence Wright (2002) “*Moving images: The media representation of refugees*” exkluderades från forskningsöversikten eftersom den fokuserar på bilder som används för att representera flyktingar i stället för språk.

Utvalda vetenskapliga artiklar lägger ett stort fokus på medias representation av invandrare och flyktingar, vilket är av relevans för föreliggande studie. Artiklarna betonar den negativa representationen av invandrare och flyktingar som media gör. Ett återkommande tema i fem av sex artiklar var att nyhetstexter använder sig av ett negativt språk och metaforer för att framställa invandrare och flyktingar som ett hot mot nationell säkerhet och kultur. Det poängteras att media framställer flyktingar som en ekonomisk börda och att det tas hänsyn till endast deras negativa upplevelser som trauma och våld. Fortsättningsvis betonar flera artiklar

att medias språkanvändning har ett stort inflytande, eftersom de genom sina föreställningar av flyktingar kan skapa rädsla och oro hos folket. I två artiklar framkom det även att fenomenet ”vi” och ”dem” förstärks genom medias negativa representation av invandrare och flyktingar. Tre av artiklarna menade också att media behöver förhålla en objektiv och korrekt ställning i sina representationer.

Tre av de utvalda artiklarna behandlar både invandrare och flyktingar, två artiklar behandlar enbart flyktingar och de två andra artiklarna behandlar enbart invandrare. Därav är det relevant att denna studie ämnar titta närmare på enbart medias representation av flyktingar, en grupp människor som är betydligt mer utsatt då de flyr från krig, förföljelse och andra människorättskränkningar. Eftersom denna studie ska undersöka medias representation av flyktingar i en svensk kontext, är det högst lämpligt då utvalda vetenskapliga artiklarna är internationella.

4. Teori och metod

I följande avsnitt kommer val av teori och metod att presenteras. Studien använder sig av kritisk diskursanalys som både teori och metod. Dessa kommer att presenteras i samma avsnitt för att undvika upprepningar. Avsnittet kommer att följas upp med en redogörelse kring Faircloughs tredimensionella modell som utgör studiens analysverktyg.

4.1. Kritisk diskursanalys

Kritisk diskursanalys utgör studiens teori och metod, vilket är relevant i förhållande till det studien ska undersöka. Den kritiska diskursanalysen undersöker språkets roll i sociala och politiska sammanhang för att avslöja underliggande maktrelationer, ideologier samt sociala ojämlikheter och orättvisor (Svensson, 2019:54). Detta är högst relevant för studien som ämnar undersöka medias representation av två olika flyktinggrupper, nämligen syriska och ukrainska flyktingar. Genom att utsätta dominerande språkliga konstruktioner för kritisk diskursanalys vill man bidra till förändring och frigörelse från “förgivetagna sanningar”.

Enligt Norman Fairclough ska “*diskurs*” förstås på två sätt (a.a., s.54). Det första sättet är att förstå “*diskurs*” som en produktiv social praktik eftersom språket som vi människor använder bidrar i skapandet av den sociala världen. Det är genom språk som vi människor skapar

relationer och mycket mer i våra vardagliga liv. Genom att titta närmare på hur delar av den sociala världen är konstruerade, hoppas den kritiska diskursanalysen att kunna bidra med reflektion och förändring till det bättre. Fortsättningsvis, i det andra sättet, bör “*diskurs*” förstås som ett avgränsat sätt att tala och skriva om ett visst fenomen, menar Fairclough. Enligt denna definition består diskurser av begrepp, metaforer och kategorier som av någon anledning har fått stort genomslag och kommit att få politiska och materiella konsekvenser för enskilda individer och grupper (Svensson, 2019:55). Fairclough betonar att människan är i många fall inte medveten om att han eller hon utsätts för olika ideologier, detta på grund av att språket som används normaliseras och neutraliseras (Svensson, 2019:55). Normer är resultatet av ett normaliserat och neutraliserat ideologiskt språkbruk som bidrar i skapandet av maktrelationer i samhällen. Det ska även poängteras att inom kritisk diskursanalys är relationen mellan språkbruk på makronivå och maktutövning i samhället som står i fokus (a.a.).

4.2 Faircloughs tredimensionella modell

Faircloughs kritiska diskursanalys bygger på en modell som analyserar språkbruk i termer av tre dimensioner vilka är text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik (Svensson, 2019:56). Studien kommer att ta hänsyn till de olika analysnivåer inom modellen då de kompletterar varandra, men fokuset kommer att ligga främst på textanalys.

Den första nivån i Faircloughs modell är text, vilket innefattar en detaljerad analys av textens språkbruk, uppbyggnad, grammatik, vokabulär och användning av metaforer (Svensson, 2019:56). Den andra nivån i modellen benämns som diskursiv praktik och fokuserar på analys av produktion, distribution och konsumtion av de texter som studeras (a.a.). Vid analys av diskursiv praktik är det relevant att titta närmare på *intertextualitet* och *interdiskursivitet* som handlar om hur texten hänger samman med andra texter och diskurser. Diskursanalysen handlar om att försöka förstå hur texterna läses och tolkas av läsarna samt hur texter används i praktiken för att uppnå förändringar som är centralt för kritisk diskursanalys. På den tredje nivån, som är sociokulturell praktik, analyseras texterna och de diskursiva praktikerna i ett större sammanhang, exempelvis mot bakgrund av de övergripande ideologiska strömningarna i samhället. Det är på denna analysnivå som den kritiska diskursanalysens intresse för maktrelationer och ideologikritik blir tydligt (Svensson, 2019:56).

5. Material och tillvägagångssätt

Följande avsnitt kommer att bidra med en redogörelse kring studiens urval, material och tillvägagångssätt. Utöver detta kommer de etiska aspekterna samt en övergripande diskussion kring studiens reliabilitet och validitet att presenteras.

5.1 Urval och avgränsning

Föreliggande undersökning använder sig av två viktiga nyhetskällor i Sverige, nämligen Aftonbladet och Dagens Nyheter (DN). Dagens Nyheter är en morgontidning och Aftonbladet är en kvällstidning, vilket är av betydelse för studien då urvalet bidrar till representationen av olika media. Studien begränsas till enbart ledartiklar som har publicerats på respektive tidnings webbsida. Användningen av webbsidor beror på lätt tillgängligheten och valet av material beror på att redaktionens och tidningens åsikter i politiska frågor uttrycks via ledartiklar. Detta val innebär att studien avgränsar sig till nationell nyhetsmedia. Vidare, avgränsas studien till ledartiklar som behandlar enbart syriska och ukrainska flyktingar. Undersökningen tillämpar dessutom två tidsperioder: år 2015, en period där flest flyktingar sökte sig till Sverige och år 2022, från och med februari när kriget i Ukraina startades.

Studien tillämpar ett målinriktat urval, vilket innebär att urvalet bestäms utifrån de forskningsfrågor som ska besvaras (Bryman, 2008). Studiens frågeställning vägleder, därav väljs endast artiklar som behandlar syriska och ukrainska flyktingar. Däremot bland de ledartiklar som har kommit upp genom sökningen på respektive tidnings webbsida (se avsnitt 5.3) och vilka behandlar syriska och ukrainska flyktingar, har valet varit slumpmässigt.

Utifrån ovan nämnda begränsningar och kriterier har sammanlagt 40 ledartiklar filtrerats fram. Från Aftonbladet har tio artiklar om syriska flyktingar och tio artiklar om ukrainska flyktingar hämtats. Likaså från Dagens Nyheter, har studieansvarig hämtat tio artiklar om syriska flyktingar och tio artiklar om ukrainska flyktingar. Det ska även poängteras att utvald material innefattar både signerade och osignerade ledartiklar. Osignerade ledartiklar presenterar hela tidningens hållning och signerade ledartiklar anses vara ett representativt sätt för den enskilde skribenten att uttrycka sina åsikter. Anledningen till varför det finns en

märkvärdig skillnad mellan osignerade och signerade ledarartiklar beror på att när sökningen har genomförts har valet av artiklar varit slumpmässig.

Aftonbladet	Signerade: 3	Osignerade: 17
Dagens Nyheter	Signerade: 10	Osignerade: 10

5.2 Material

5.2.1 Aftonbladet

Tidningen hör till Aftonbladet Hierta AB och ägs av LO samt mediekoncernen Schibsted. Aftonbladets vision är att vara *“Sveriges mest engagerande nyhetskälla som värnar, sanningen, granskar makten och ger dig inflytande genom journalistik”* (Aftonbladet, 2016). Tidningen anger sig vara "oberoende socialdemokratisk" och poängterar att nyhetsredaktionen har ingen politisk färg. Aftonbladet menar att inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners får hindra tidningen från att skildra verkligheten så sanningsenlig som det bara går. Tidningen strävar efter att förmedla korrekt information och strävar därför efter förstahandskällor. Om de förekommer fel, rättas det så fort tidningen får kännedom. Aftonbladet är anslutet till Medieombudsmannen och Mediernas etiska nämnd, vilket innebär att tidningen förhåller sig till de pressetiska reglerna (Aftonbladet, 2016).

5.2.2 Dagens Nyheter (DN)

Dagens Nyheter (DN), anger sig vara en oberoende tidning som står fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. Dagens Nyheter ingår i ett av norra Europas ledande medieföretag, nämligen Bonnierkoncernen. Tidningens politiska hållning är liberal alltsedan starten 1864, vilket innebär att tidningen redigeras i en liberal och frisinnad anda. DN menar att tidningen under perioder av omskakade förändringar har belyst det öppna samhällets grundläggande värden, däribland upplyst även förnuft och tolerans klimat. Dagens Nyheter har som utgångspunkt att människor, oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att delta i och förstå gemensamma angelägenheter. Tidningen vill genom sina texter bidra till att

svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk, därför betonar DN vikten av att använda de distributionsformer som, enskilt eller i samverkan, bäst når fram till mottagaren. Tidningen skriver dessutom att *“vi slår vakt om objektivitet och en oberoende verksamhet på alla plan”* (DN, 2008).

5.3 Tillvägagångssätt

I underrubriken 5.1 poängterades det att studien avgränsar sig till två ledande tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Studien har nyttjat sökmotorn som varit tillgänglig på både Aftonbladets och DN:s webbsida och använt sig av sökorden *“flykting”*, *“flykt”*, *“flyktingkris”*, *“flyktingström”*, *“syriska flyktingar”* och *“ukrainska flyktingar”*. Materialet identifierades genom en motsvarande filtrerad sökning för båda tidningarna.

Efter insamling av material har studieansvarig gjort en konsekvent läsning av utvalda ledarartiklar från respektive tidning för att undvika subjektivitet och bidra med en rättvis bild av det studien undersöker. Artiklarna har sedan analyserats utifrån Faircloughs tredimensionella modell och särskild tonvikt lades vid identifieringen av ord, begrepp och metaforer som kan betraktas vara negativt laddade. Studien säger inte mycket om den diskursiva och sociokulturella praktiken, men försöker att ge en inblick i hur den första dimensionen (text) påverkar den andra och tredje.

5.4 Validitet och reliabilitet

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att undersökningen håller en god nivå av reliabilitet och validitet. Föreliggande studie håller en god nivå av validitet eftersom studiens frågeställning mäter det studien avser att mäta (Boréus & Bergström, 2018:38). Studien är dessutom tydlig med att poängtera och skilja i sin analys när artiklarna återberättar hur en politiker uttryckt sig. Detta är viktigt eftersom studien ämnar att titta på enbart medias porträttering av syriska och ukrainska flyktingar. Vidare, förhåller studien även en god nivå av reliabilitet eftersom texterna har bearbetats konsekvent i syfte att undvika subjektivitet och bidra med en korrekt bild av studiens resultat. Reliabilitet handlar även om i vilken utsträckning studien kan replikeras, vilket föreliggande studie kan (a.a., s.40). Om en framtida studie väljer samma analysverktyg till samma artiklar, kommer svaren vara liknande. Fortsättningsvis, är det viktigt att poängtera att studiens resultat inte är generaliserbart och representativt, eftersom den uttalar sig enbart om vald urval.

5.5 Etiska överväganden

Vid genomförandet av en studie ska de etiska principerna beaktas utifrån följande krav; informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom denna studie undersöker medias representation av olika flyktinggrupper och inte flyktingar i sig, innefattar inte studien negativa konsekvenser för målgrupperna. Föreliggande studie använder sig av en kvalitativ ansats i form av kritisk diskursanalys, vilket betyder att studien inte kommer i kontakt med själva flyktingar utan undersöker endast det som finns publicerat i Aftonbladet och Dagens Nyheter kring dem. Utifrån denna bedömning behövs ingen etisk prövning eller hänsynstagande till de etiska aspekterna.

6. Analys och resultat

I detta avsnitt presenteras de ledarartiklar som har hämtats från Aftonbladet och Dagens Nyheter, vilka utgör studiens material. Artiklarna analyseras utifrån Faircloughs tredimensionella modell som består av textanalys, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. Som tidigare poängterats i avsnitt 4.2 kommer denna studie att lägga störst fokus på analys av text, vilket är relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställning.

6.1 Textanalys

6.1.1 Medias representation av syriska flyktingar

Aftonbladet

Urvalet ledarartiklar i denna del av studien behandlar syriska flyktingar under flyktingkrisen 2015. Utifrån sökningen, som gjordes via Aftonbladets webbsida, filterades 10 ledarartiklar fram. Artikeln "*Inga enkla svar om flyktingarna*" är informativ och beskriver flyktingsituationen där inbördeskriget i Syrien har tvingat miljontals människor på flykt. Artikeln inleds med en bildtext till en bild på ett barn och en pappa, vilket porträtterar flyktingar som utsatta och väcker känslor hos läsaren. Bildtexten lyder på följande sätt:

“Hundra meter från land på ön Lesbos sjönk den uppblåsbara flotten. En av de syriska flyktingarna lyckas rädda sin två månader gamla son, men minst 14 barn och lika många vuxna dog.”

Vidare, lyfter artikeln att flyktingkrisen 2015 är en systemchock för Europa som inte har ställts inför liknande situationer sedan andra världskriget. Ledaren skriver att EU:s asylpolitik och yttre gränskontroll inte är byggd för att fungera eftersom det råder brist på lagliga vägar på grund av bland annat rasistiska partier som har skapat politiska låsningar. Det hävdas att Europa måste ta ett gemensamt ansvar för de som kommer och att det inte finns *“enkla lösningar”*, men att det som finns är människor att hjälpa. Artikeln skriver att *“Hittills har Europa klarat att fördela 160 000 flyktingar”* och att det är en bra början. Dessutom poängteras det att *“Sverige kan inte göra allt”*, men att landet kan föregå med gott exempel.

Genom användningen av begreppet *“klarat”* porträtterar artikeln flyktingar som en belastning då begreppet tyder på att något har varit utmanande. Artikeln hade kunnat formulera sig på följande sätt i stället *“Hittills har Europa fördelat 160 000 flyktingar...”*. Artikeln porträtterar flyktingar som en belastning ytterligare en gång när den skriver att *“Sverige kan inte göra allt...”*. Detta tyder på att flyktingmottagandet är en belastning för landet samtidigt som artikeln menar att fler bör hjälpa till (Aftonbladet, 2015).

“Asylrätt är hela Sveriges ansvar” skriver om budgetens etableringspaket och att alla kommuner ska *“tvingas”* ta sitt ansvar för flyktingmottagandet i Sverige. Genom att använda ordet *“tvinga”* porträtteras flyktingar som en belastning och en ekonomisk börda för Sveriges kommuner. Vidare skriver artikeln att:

“ Att erbjuda skydd undan förtryck och förföljelse är ingenting vi i vårt land kan eller borde välja bort. ”

I denna mening råder det en viss osäkerhet på grund av begreppet *“borde”*. I stället hade artikeln kunnat skriva *“... ingenting vi i vårt land ska välja bort”*. Användningen av begreppet *“borde”* visar vad man bör göra och inte vad man vill göra. Vidare poängteras det att några av landet mest välmående kommuner konsekvent flytt undan när det handlat om att ge människor som fått skydd en möjlighet till ett nytt liv och skriver att:

“Argumenten må ha varit praktiska men resultatet är att andra kommuner, ofta med betydligt sämre förutsättningar, fått bära ett tungt lass. ”

I denna mening beskriver artikeln flyktingar som ett *“tungt lass”*, vilket tydligt tyder på att de är en belastning för Sverige. Dessutom finns det en nivå av rättfärdigande till de kommuner som valt att inte hjälpa och detta går att utläsa när artikeln skriver att *“Argumenten må ha varit praktiska...”* (Ingvar Persson, 2015).

“Malmö har blivit vårt skyltfönster” lyfter fram hur situationen av flyktingmottagandet i Sverige ser ut. Artikeln skriver att Malmö stad har varit *“flyktingkrisens centrum”* och att staden har fått bära på en tung belastning. Det poängteras tydligt flertalet gånger att Malmö *“redan”* tagit ett stort ansvar i flyktingkrisen och att det inte längre finns plats för alla som kommer. Artikeln skriver att:

“I gårdagens ändringsbudget fick staden ökade anslag med 380 miljoner. Det är bra, men om detta ska fungera långsiktigt behöver de flyktingar som anländer snabbare flyttas till andra kommuner.”

När artikeln skriver att Malmö *“redan”* tagit ett stort ansvar, framställs flyktingar som en belastning och en ekonomisk utmaning. Samtidigt presenteras det ett missnöje eftersom andra kommuner i landet inte har ställt upp i samma utsträckning som Malmö har gjort (Anders Lindberg, 2015).

Artikeln *“Löfven har ett i-landsproblem”* är en informativ artikel som beskriver flyktingmottagandet och att flertalet barn samt vuxna förlorat sina liv på flykt. Vidare skriver artikeln på ett bestämt sätt att flyktingar från Syrien *“måste”* kunna ta sig till Europa utan att riskera sina liv. Genom ordval som *“måste”* belyser artikeln flyktingars utsatthet och deras behov av hjälp. Längre ner i texten skriver artikeln att både Sverige och Tyskland *“redan”* tagit ett stort ansvar vilket, återigen, framställer flyktingar som en belastning. Däremot poängterar artikeln att när Sverige kräver att andra länder ska öppna sina gränser betyder inte det att Sverige ska stänga sina (Eva Franchell, 2015).

“En katastrof på Europas tröskel” lyfter att många människor har tagit båtar för att fly och att många har också förlorat sina liv under dessa resor. Genom denna beskrivning porträtterar artikeln flyktingars utsatthet på flykt. Vidare skriver ledaren att man ser en flyktingkatastrof vid Europas gränser som måste hanteras då den inte bara är en humanitär katastrof, men även ett *“hot mot säkerheten i regionen”*. Det poängteras återigen att EU-länder måste ta ansvar,

“... inte minst för att försvara vår egen säkerhet”. Artikeln är tydlig och säkerställer att porträtter flyktingar som ett hot mot EU och dess säkerhet två gånger under textens gång (Ingvar Persson, 2015).

“*Vi kan inte blunda för kriget i Syrien*” beskriver den förfärliga situationen i Syrien och antalet människor som har tvingats på flykt. Genom ordval som “*tvingats*” visar artikeln att flyktingar är utsatta och att de inte flyr frivilligt. Vidare skriver artikeln att länder måste samarbeta och att starka ekonomier måste hjälpas åt. Artikeln skriver att “*Sverige har redan visat vägen*” och menar att andra länder bör nu ta ansvar. När artikeln skriver att Sverige “*redan*” tagit ansvar porträtteras flyktingar som en belastning på nytt (Linnea Swedenmark, 2015).

“*Har flyktingar tvingat dig köpa sämre rödvin*” skriver att många liv inte påverkas av flyktingar. Det poängteras att de som klagar mest på flyktingar, att det är just deras liv som inte påverkas “en millimeter” av att det kommer flyktingar till Sverige. Artikeln skriver att:

“*Det är inte så att de måste dricka ett mindre gott rött vin på fredagskvällen eller att de i sina bostadsområden har problem.*”

Ledaren lyfter fram att nationalism, konservatism och högerpopulism växer i människors främlingsrädsla. Det poängteras att på grund av bland annat mediehysteri har folket börjat bygga murar samt projicera sina problem på flyktingar. Från skillnad till andra artiklar beskriver inte denna artikel flyktingar som en belastning för Sverige, tvärtom skriver den om att många inte påverkas av de flyktingar som tas in i landet (Fredrik Virtanen, 2015).

Artikeln “*Vi borde inte låta flyktingar svälta*” lyfter fram hungern hos flyktingar som lyckats fly från Syrien och sitter nu i flyktingläger i bland annat Libanon, Jordanien och Turkiet. Ledaren uppger att FN har bara fått in 41 procent av de pengar som skulle behövas för att bidra med stöd av olika slag. Artikeln skriver att:

“*Det innebär att 1.3 miljoner flyktingar ska leva på motsvarande fyra kronor om dagen och ytterligare 360 000 får inget bidrag alls. Med vintern i åtagande väntar hunger.*”

Artikeln berättar att flyktingar som har lyckats fly lever under dåliga förhållanden och är utsatta därför att de lever på fyra kronor om dagen och många får inget bistånd. Vidare poängteras Sverigedemokraternas retorik och hur den har resulterat i att många undviker att lyfta frågan om hur Sverige kan hjälpa till i flyktinglägren. Enligt artikeln hävdar SD att Sverige måste hjälpa flyktingar i närområdet och därav dra ner på biståndet bortom områdena. Artikeln menar att detta är påhitt för att Sverige ska ta emot färre flyktingar. I stället skriver artikeln att Sverige måste hjälpa både flyktingar i närområdet och flyktingar bortom närområdet. Artikeln är tydlig och menar att flyktingar behöver hjälp oberoende av var de befinner sig och oberoende av vad Sverigedemokraterna påstår (Aftonbladet, 2015).

”Flyktingkrisen försvinner inte” lyfter att flyktingläget i Sverige nu är *“ansträngt”*. Artikeln poängterar att Migrationsverket är överbelastad, att Stefan Löfven talar om ett ansträngt läge och att Magdalena Andersson poängterat att Sverige inte har mycket kapacitet kvar. Artikeln skriver att migrationsminister Morgan Johansson i en presskonferens meddelade att det inte längre går att garantera boende för de flyktingar som kommer och att de i stället ska åka till andra länder. Däremot menar artikeln att:

”Det naiva är att hoppas att problem och krisen ska försvinna om vi förnekar dem, om vi sätter upp taggtråd eller hoppas att människor ska stanna där de är”

Vidare skriver artikeln att:

”Situationen i det svenska mottagningssystemet är verkligen kritiskt. Myndigheter, kommuner och frivilliga sliter för att få det att fungera, därför att det måste fungera.”

I denna artikel porträtteras flyktingar som en belastning och en stor utmaning för landet. Artikeln beskriver flyktingar som ett problem för Sverige när den skriver att *”Det naiva är att hoppas att problemen och krisen ska försvinna...”*. Vidare beskrivs situationen som *”kritisk”* och *“ansträngt”* i Sverige, vilket porträtterar flyktingar som en tung belastning. Artikeln menar dessutom att fler länder bör hjälpa till, men att Sverige fortfarande ska fortsätta ta sitt ansvar (Ingvar Persson, 2015).

Den sista artikeln från Aftonbladet *“Syrien är en skam för världssamfundet”* beskriver situationen i Syrien och påpekar att miljontals människor har dödats. Artikeln poängterar att

Syrien har hamnat i skuggan och att detta beror på andra händelser som sker i andra länder. Artikeln skriver att:

“Sedan Ukraina-krisen inleddes har Syrien hamnat i skugga. Trots att regimen står stadigt kvar. Och trots att allt fler röster höjs om att läget alltmer börjar likna folkmordet i Rwanda.”

Ledaren lyfter att syriska flyktingar utsätts ännu mer när andra händelser inträffar i andra länder, eftersom de länder som kan hjälpa till skiftar fokus. Vidare, skriver artikeln att endast 75 000 människor har lyckats fly till Europa och att den *“blygsamma”* siffran utgör endast en procent av den totala flyktingströmmen. Det skrivs även att Sverige är ett *“generöst land”* i jämförelse med övriga europeiska länder, men att det gäller så klart enbart de flyktingar som lyckas ta sig hela vägen hit (Somar Al Naher, 2015).

Dagens Nyheter

Utifrån sökningen har 10 ledarartiklar filtrerats fram från Dagens Nyheter (DN). En av de utvalda artiklarna *“EU får inte sälja sin själ”* skriver om EU:s relation till Turkiet samt hur unionen vädjar om hjälp för att bromsa flyktingströmmen. Kraven som Turkiet kan tänka sig ställa på unionen presenteras. Eftersom artikeln inte handlar om flyktingar utan om ett möjligt samarbete mellan Turkiet och EU, kommer den inte att analyseras (DN, 2015).

“På gränsen till okänd mark” lyfter fram händelseförloppet av inbördeskriget i Syrien och vad det har resulterat i. Artikeln skriver att:

“Minst en kvarts miljon har redan dött i inbördeskriget, halva befolkningen har tvingats fly från sina hem.”

Mot bakgrund av denna information belyser artikeln flyktingars utsatthet. Genom användningen av begreppet *“tvingats”* menar artikeln att flyktingar flyr sina hem för att söka skydd i resten av världen eftersom de är tvungna och inte för att de frivilligt vill (Gunnar Jonson, 2015).

Artikeln *“Städer i stället för flyktingläger”* lyfter fram hur risken med att ta emot fler flyktingar från Syrien eller andra muslimska länder där al-Qaidas eller IS medlemmar kan slinka igenom, har blivit en het fråga i Europa och USA. Detta kopplas till det terroristiska

attentatet i Paris, men artikeln förklarar att det inte finns bevis för att någon av attentatsmännen verkligen varit syrisk flykting. Den retorik som används för att beskriva flyktingar skrämmer upp befolkningar och bidrar i skapandet av föreställningar om våldsbenägna flyktingar som smyger över gränsen för att terrorisera, menar artikeln. Artikeln skriver att:

“Hellre än att blåsa upp frågorna om flyktingar och terrorism bör politikerna ta itu med varje fråga för sig. Västländerna bör öppna upp sina gränser för så många flyktingar som deras befolkningar kan assimilera...”

Ledaren berättar att flyktingmottagandet förknippas med hot mot nationell säkerhet, men att detta är ingenting artikeln ställer sig bakom. I stället menar artikeln att politiker bör skilja på terrorism och flyktingar samt uppmanar alla västländer att öppna sina gränser och ta emot så många flyktingar som de klarar av (Ann-Marie Slaughter, 2015). Artikeln är tydlig i sin sak: att verkligheten för både flyktingar och terrorister är betydligt mer komplicerad (Ann-Marie Slaughter, 2015).

“Fångade i ett ormbö av konflikter” skriver att flyktingströmmen till följd av inbördeskriget i Syrien har blivit en av de största utmaningarna EU någonsin ställts inför. Artikeln skriver att USA inte vill ta ledning och att Europa är allt för svag för att kunna påverka händelseutvecklingen i Syrien. Det syriska inbördeskriget har blivit en av de farligaste för islamistisk terrorism, skriver artikeln. Vidare skriver ledaren att:

“Frankrike går in med större allvar än någonsin för att slå ner IS, och Tyskland och andra EU-medlemmar känner sig förpliktade att hjälpa till- och att hejda flyktingströmmen från regionen”

Genom ordval som *“förpliktade”* och att *“hejda flyktingströmmen”* porträtteras flyktingar som en belastning. Vidare skriver artikeln att länder känner sig *“förpliktade”* att hjälpa, alltså tvungna. Dessutom skriver artikeln att man vill hejda flyktingströmmen *“från regionen”*, och då lyder frågan: vill man hjälpa flyktingar eller vill man samarbeta för att hålla dem ifrån EU (Joschka Fischer, 2015).

Vidare kritiserar artikeln *“Kalkoner och människor”* USA för att landet anger sig vara en plats där människor får en andra chans. Artikeln menar att detta inte är fallet för ett land som fortfarande verkställer dödsstraff. Vidare kopplar artikeln detta till den syriska flyktingströmmar och skriver att:

“Det stora landet har lovat att nästa år ta emot 10 000 syriska flyktingar, alltså en bråkdel av vad lilla Sverige tagit emot på två månader.”

Flyktingmottagandet av syrier porträtteras som en belastning för Sverige då artikeln skriver att *“lilla Sverige”* har tagit emot fler flyktingar än USA som har en mycket större geografisk yta. Artikeln kritiserar USA och uppmanar landet att ta emot fler syriska flyktingar och underlätta flyktingkrisen som Europa upplever (Hanne Kjöllner, 2015).

“Mer spel än solidaritet” lyfter att Sverige arbetar *“frenetiskt”* med att hantera flyktingkrisen, men att regeringen också öppet talar om att de önskar minska antalet asylsökande. Artikeln lyfter fram att EU *“inte ens”* klarar av att fördela 160 000 kvotflyktingar och att detta visar hur svag solidariteten är inom EU. Vidare, hävdar artikeln att den osolidariska asylpolitiken kommer att få konsekvenser och skriver att:

“De medlemsländer som inte tror att det har ett pris och ser medan Tyskland och Sverige gör jobbet tror fel.”

“Det är en tuff period som väntar, både för individer och institutioner. Svenska myndigheter är hårt pressade.”

Ovanstående citat menar att EU måste ta ett gemensamt ansvar gällande hanteringen av flyktingar som söker skydd i EU. Tyskland och Sverige beskrivs som överbelastade av flyktingar. Artikeln menar att andra bör också ta ansvar och skriver att de länder som tror att detta inte har *“ett pris”* tror fel. I denna artikel porträtteras flyktingar delvis som en belastning och en problematik för EU (DN, 2015).

“Syrien fortsätter att blöda” är en informativ artikel som skriver om händelseutvecklingen i Syrien och om antalet syrier som är på flykt. Artikeln beskriver att läget i grannländerna som har tagit emot flest flyktingar är *“kaotiskt”* eftersom vatten och landområde inte räcker till.

Detta skapar spänningar mellan flyktingarna och de inhemska befolkningarna, menar artikeln. Ledaren skriver att omvärlden “måste” göra vad den kan för att stödja grannländerna, annars riskerar de att kollapsa eller dras in i konflikten. Vidare skriver artikeln att:

“Samtidigt ser EU-kommissionens försök att skapa ett tvingande system för att få medlemsländerna att ta emot fler flyktingar inte ut att lyckas.”

Artikeln beskriver syriska flyktingars utsatthet i grannländerna de har lyckats ta sig till och skriver att detta beror på brist på vatten och landområde. Denna artikel beskriver grannländernas utsatthet i större utsträckning än flyktingars. Flyktingar beskrivs som ett hot mot grannländerna och menar att andra länder “måste” hjälpa till för att länderna som tagit emot flest flyktingar inte ska dras in i konflikten. Vidare använder artikeln ordet “tvingande system” vilket tyder på att flyktingar är en belastning som EU:s medlemsländer inte vill handskas med. Även i denna artikel poängteras att det krävs ett samarbete mellan länderna (DN, 2015).

Ledarartikeln ”Med Putin skapas ingen fred” skriver att inbördeskriget i Syrien fortsätter med oförminskad styrka och antalet flyktingar ökar. Artikeln skriver att:

“Det driver i sin tur på det massiva uttåget av flyktingar. Under sommaren har ett par hundra tusen tagit sig till Europa för att söka en fristad.”

Det finns en osäkerhet i artikelns rapportering av flyktingar eftersom den först beskriver flyktingar som “det massiva uttåget”, vilket tyder på att det är hur många människor på flykt som helst. Sedan använder artikeln sig av “ett par hundra tusen” för att beskriva antalet människor på flykt, vilket inte låter mycket och kan i stället betraktas som förminskande (Gunnar Jonsson, 2015).

“Kriserna är inte bara Europas” skriver att hundratals människor har dödats i inbördeskriget och att på grund av Bashar al-Assads mordiska regeringsstyrkor, blodtörstiga islamister och andra främmande makter finns det inget utrymme för liv i Syrien. Artikeln skriver att grannländerna, Turkiet, Libanon och Jordanien har fått ta emot merparten av de ”desperat flyende”. Vidare skriver artikeln att:

“Från och med i somras blev Europa i växande grad målet för strömmen, som fylldes på av afghaner och många fler. En annan transitstation var det kaotiska Libyen. EU gick in i en flyktingkris”

Mot bakgrund av det som presenteras, är inställningen till att Europa blev ett mål för flyktingarna inte positivt. Detta är tydligt på grund av ordvalen ”*fylldes på av afghaner och många fler...*”. Vidare görs det en indirekt koppling av flyktingar till terrorism som tyder på att syriska flyktingar ses som ett hot mot nationell säkerhet. Artikeln lyfter fram hur besinningslösa jihadister drabbade satirtidningen Charlie Hebdo och en judisk butik i Paris samt att i november mördade Islamiska staten 130 människor i samma stad. Artikeln skriver att:

“Europas terrorister har oftast varit födda här, men oron finns för att flyktingströmmen ska rymma fler.” (DN, 2015)

Den sista artikeln *“En väg ur EU:s flyktingkris”* lyfter att Europas flyktingkris aldrig borde ha uppstått eftersom att ta emot en miljon asylsökande borde inte vara någon större utmaning för EU. Artikeln menar att avsaknaden av en samordnad lösning och gemensam politisk vilja förvandlar ett *“hanterbart problem”* till en akut politisk kris. Artikeln skriver att:

“De flesta EU-länder ser endast till sina egna intressen. De accepterar inte varandras synpunkter och det har utlöst panik, som försätter flyktingarna i ännu större fara.”

Artikeln porträtterar flyktingar som utsatta när de betonar att de försätts i större fara när EU-länder prioriterar sina egna intressen i stället för att prioritera samarbeten i syfte att stoppa flyktingkrisen. Däremot porträtteras flyktingar även som ett problem när artikeln beskriver dem som *“ett hanterbart problem”* (Emma Bonino, 2015).

6.1.2 Medias representation av ukrainska flyktingar

Aftonbladet

Utifrån sökningen från Aftonbladets webbsida har 10 ledarartiklar om ukrainska flyktingar filtrerats fram. Ledaren *“Vi måste orka se alla krigsbrott i Ukraina”* berör krigsbrotten i Ukraina, men har inte flyktingar som huvudfokus och kommer därför inte att analyseras.

“Kvinnorna från Ukraina måste ha rätt till abort” skriver att ukrainska kvinnor som flyr kriget ska ha rätt till sjukvård och rätt till abort. Artikeln menar att detta gäller alla flyktingar oberoende på var de kommer ifrån. Fortsättningsvis poängteras att många flyktingar har tagit sig till grannlandet Polen där rätten till abort är starkt begränsad. Artikeln refererar till den polska ledamoten Izabela-Helen Kloc som säger att *” jag ser att vissa av er i det här rummet vill att ukrainska kvinnor, som har traumatiserats av bomber, ska traumatiseras igen med abort. Vad de behöver är mat och mediciner”* när frågan om abort lyfts upp i Europaparlamentet. Artikeln menar att människor som flyr krig ska kunna leva i frihet och inte behöva mötas av *“ytterligare övergrepp”*. Ledaren skriver att:

“De konservativa politikerna i Europa borde skämmas. Kvinnorna som flyr från Ukraina har varit med om tillräckligt.”

Artikeln beskriver ukrainska kvinnliga flyktingars utsatthet när de skriver att de kvinnor som lyckas fly ska inte mötas av *“ytterligare övergrepp”* i de länder de söker skydd. Denna ledare kritiserar dessutom de konservativa politikerna i Europa och påstår att ukrainska flyktingar har varit med om tillräckligt (Susanna Kierkegaard, 2022).

“När SD hatar flyktingar går de Putins ärenden” berättar att det är ett halvår sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes. Artikeln lyfter fram att i staden Izumi ligger runt 450 ukrainare begravda, majoriteten av dem civila, även barn. Vidare poängterar artikeln att EU:s mottagande av ukrainska flyktingar har fungerat väl under omständigheterna. Artikeln skriver att:

“De problem unionen tidigare haft i samband med flyktingkrisen har vi nu klarat av att hantera tillsammans.”

Artikeln visar att det finns en politisk vilja att ta emot flyktingar från Ukraina och att EU:s medlemsländer löst mottagandet tillsammans. När artikeln skriver *” ... har vi nu klarat av att hantera tillsammans”* förmedlar det en känsla av hopp och vilja till ett samarbete (Susanna Kierkegaard, 2022).

Ledaren ”*Putins offer ska inte utnyttjas i vårt land*” porträtterar ukrainska flyktingars utsatthet när de kommer till Sverige. I texten lyfts det att ukrainska kvinnor och barn riskerar att utsättas för sexhandel och prostitution. Artikeln uppmanar Jämställdhetsmyndigheten att bli bättre på att hindra att barn och kvinnor hamnar i ”*sexindustrins klor*”. Fortsättningsvis poängteras det att flyktingar kan utnyttjas även inom arbets- och bostadsmarknaden. Mot bakgrund av det som artikeln lyfter är ukrainska flyktingar som tar sig till Sverige utsatta och riskerar att utnyttjas inom flera områden (Ingvar Persson, 2022).

”*Besk eftersmak när M öppnar sina hjärtan*” berättar att Moderaterna som tidigare velat utvisa folk, stoppa människor vid gränsen, låsa in flyktingar och avskräcka människor från att komma hit har helt plötsligt ändrat ställning. Artikeln påstår att Moderaterna knappast har profilerat sig som flyktingvänliga, men att de nu låter som utsända från ”*Refugees Welcome*”. Artikeln kritiserar detta och menar att:

”*För Moderaterna verkar det vara skillnad på krig och krig, flyktingar och flyktingar.*”

Artikeln skriver: Ulf Kristersson menar att det är ett annat länge nu med de ukrainska flyktingarna och påstår att hur många flyktingar det än blir ska Sverige ta sin del av ansvaret. Artikeln förmedlar ett missnöje eftersom M inte varit lika framåt gällande tidigare flyktinggrupper. Ledaren menar att det är bra att Sverige hjälper till, men kritiserar de skillnader som görs mellan olika flyktinggrupper (Jonna Sima, 2022).

Vidare, ”*Migrationsverket klantar till allt igen*” skriver att mer än 20 000 ukrainare sökt skydd i Sverige och poängterar att det enligt Migrationsverket kan komma flera hundra tusen till sommaren. Det lyfts fram att myndigheten har i uppdrag att ordna boende till alla asylsökande vilket inte har varit en lätt uppgift och att ”*anställda har fått slita hund i flera veckor*”, vilket till en viss del porträtterar ukrainska som en belastning.

Fortsättningsvis, på grund av begränsat antal boende som Migrationsverket har, är det många privatpersoner som ställt upp och öppnat sina hem för flyktingar, utan någon ekonomisk ersättning. Artikeln gör en jämförelse med Storbritannien där regeringen betalar ca 4500 kr per månad till personer som öppnar sitt hem för flyktingar. Artikeln menar att Migrationsverket och regeringen borde ha lärt sig mer från förra flyktingkrisen, men istället

verkar de *“vara tagna på sängen”*. Artikeln skriver att de som blir mest *“lidande”* för det är de *“redan plågade”* ukrainarna.

Artikeln kritiserar till stor del av texten sättet regeringen och Migrationsverket hanterat flyktingmottagandet på och inte mycket om flyktingar i sig. Däremot porträtteras ukrainska flyktingar som utsatta när artikeln använder sig av begreppen *“lidande”* och *“redan plågade”* (Jonna Simma, 2022).

“Klart ukrainare ska få lära sig svenska” lyfter att ingen vet hur länge kriget i Ukraina kommer att pågå. Trots detta skriver artikeln att ukrainska flyktingar som kommit till Sverige behandlas som om de vore på semester. Artikeln poängterar att massflyktsdirektivet innehåller bara minimikrav och i dem ingår inte rätten till SFI. Däremot har Sveriges kommuner och regioner uppmanat regeringen att snabbtreda möjligheten för att erbjuda de ukrainska flyktingarna ordentlig undervisning. Artikeln skriver att:

”Just nu sitter ukrainarna och väntar. Framför allt på att kriget ska ta slut, men också på att få lära sig svenska och kunna börja jobba igen. De är trots allt inte här på semester.”

I denna artikel porträtteras flyktingar som utsatta och begränsade eftersom de på grund av språket inte kan skaffa jobb och försörja sig själva (Susanna Kierkegaard, 2022).

Artikeln *”Åkesson tror att folk är dumma i huvudet”* belyser en debattartikel skriven av Åkesson där han skiljer på flyktingar och flyktingar. I sin debattartikel skriver Åkesson att de människor som Sverige hjälpt innan, inte är flyktingar utan *“proffs migranter”* som kommer för att utnyttja det svenska systemet. Artikeln motsätter sig detta och skriver att Åkesson försöker formulera om sin rasism i debattartiklar, men att *”folk inte är dumma”*. Ledaren skriver om den porträttering Åkesson gör av flyktingar och flyktingar från Ukraina. Artikelns egen porträttering däremot visar att flyktingar är likvärdiga oberoende av vart de kommer ifrån (Susanna Kierkegaard, 2022).

”Paludans islamhat leder bara till våld” lyfter likt tidigare artikel att Åkesson gör skillnad på flyktingar. Åkesson beskriver flyktingar från Ukraina som *”riktiga flyktingar”* och flyktingar från andra områden som *“proffs flyktingar”*. Artikeln tar avstånd från Åkessons sätt att uttala sig om flyktingar genom att skriva *”Det finns ingen logik i det resonemanget förutom för*

någon som gör skillnad på folk och folk". Detta bidrar till att flyktingar från alla områden ses som likvärdiga (Jonna Simma, 2022).

Den sista artikeln *"Staffanstorp har fått sin egen lilla Viktor Orbán"* lyfter att Sverige har sedan 2016 en lag som säger att kommuner har en skyldighet att bidra till Sveriges flyktingpolitik, men detta är ingenting Staffanstorp ställer upp på. Staffanstorp nekade fyra kvotflyktingar och hävdar att kommunen har valt att prioritera människor som tvingats bort av det ryska angreppet i Ukraina och inte *"FN-flyktingarna"*. Artikeln kritiserar Staffanstorps agerande och menar att *"det är svårt att beskriva den idén som något annat än rasism"*. Artikeln menar i stället att det inte ska göras skillnader mellan flyktingar (Ingvar Persson, 2022).

Dagens Nyheter

Utifrån sökningen har 10 artiklar om flyktingar från Ukraina filtrerats fram från Dagens Nyheter (DN). Artikeln *"Ge de ukrainska flyktingarna en ärlig chans att etablera sig i Sverige"* skriver att det kommer dröja lång tid innan ukrainare som flytt kriget kan återvända. Under tiden bör de ges lika goda möjligheter att integreras som andra flyktingar. Barnen måste gå i skolan och etablera en trygg vardag och de vuxna måste försörja sig och lära sig svenska. Däremot menar artikeln att det har gått fem månader sedan de första flyktingarna kom till Sverige och regeringen har inte tagit några handlingar. Artikeln skriver att:

"Fortfarande är ukrainska skyddsbehövande inte berättigade till svenska för invandrare."

Artikeln porträtterar ukrainska flyktingar som en utsatt grupp av människor eftersom de möter på svårigheter i sin integration. Ukrainska flyktingar är begränsade och regeringen gör inte något för att motverka detta. *"Det är som att vi inte lärde oss någonting alls av flyktingkrisen 2015"* hävdar artikeln. Vidare skriver artikeln att ukrainska flyktingar inte får läsa SFI och att Arbetsförmedlingen inte har tilldelats något särskilt uppdrag i syfte att underlätta flyktingars inträde på arbetsmarknaden (DN, 2022).

"Höj ersättningen – annars tvingas ukrainska flyktingar in i ännu större otrygghet" skriver att det är viktigt för ukrainare att fly kriget, men att otrygghet inte nödvändigtvis tar slut bara

för att de lyckas fly. Artikeln lyfter fram några otryggheter som de ukrainska flyktingarna utsätts för när de kommer till Sverige: bland annat att risken att utnyttjas på arbetsmarknaden samt risken att förbli utan jobb på grund av språket. En annan otrygghet som lyfts fram är dagersättningen som ligger på 71 kronor och beskrivs vara under existensminimum. Artikeln menar att den låga dagersättningen och de begränsade möjligheterna att skaffa ett arbete resulterar i att ukrainska kvinnor utsätts för sexhandel. Artikeln belyser polisens operation "insats torsk" där "en klar majoritet" hade köpt sex av ukrainska kvinnor. Denna ledare porträtterar ukrainska flyktingars utsatthet och poängterar att de lever i otrygghet även i Sverige. Om inga ändringar sker, menar artikeln att kvinnor och barn kommer att leva i fattigdom och utsättas för utnyttjande, exploatering och människohandel (DN, 2022).

"Den svenska krigsdebatten är så pinsamt självupptagen" lyfter att Sverige redan glömt Ukraina och skriver att: "Det har inte ens gått tre månader. Ändå handlar kriget redan om oss". Artikeln beskriver de ukrainska flyktingars utsatthet genom att påpeka att "lidandet är större, dödsbudet fler", "barn har suttit flera veckor i källare utan dagsljus" och "våldtagna kvinnor har precis insett att deras mens uteblivit".

Likt flera av de utvalda artiklarna, belyser även denna att dagersättningen till flyktingar är låg. Människor som öppnar sina hem får heller ingen ersättning utan får stå för vardagskostnader som el och mat själv, skriver artikeln. Artikeln lyfter det oppositionen sagt: "Det är dyrt att vara svensk", men artikeln menar i stället att vad som är verkligt dyrt i Sverige är att vara solidarisk (Amanda Sokolnicki, 2022).

Artikeln "Tänk er för innan ni öppnar era hjärtan för Ukraina, hälsar regeringen" skriver att Sveriges migrationsminister Anders Ygeman i ett uttalande sagt att "kan man inte tänka sig ansvara för en flykting i minst ett år bör man tänka om". Han menar att det är ingen idé att räcka den drunknande en hjälpende hand, om man inte har en handduk att erbjuda den som kommer upp ur vattnet. I stället menar han att saker ska göras ordentligt, alltså "den statliga vägen". Artikeln svarar på Ygemans uttalande och menar att det hade varit bra om staten faktiskt hade stått redo att ta emot de ukrainska flyktingarna på ett "värdigt sätt". Ledaren

kritiserar sättet landet har behandlat flyktingsituationen och hävdar att debatten i Sverige handlar mest om att ”*plocka inrikespolitiska poäng*”. Artikeln skriver att:

” Att ta emot kvinnor och barn som flyr från Putins bomber borde vara lika viktigt som att skicka pansarskott för att stoppa dem.”

Vidare porträtterar artikeln flyktingars utsatthet och menar att de som flyr från Ukraina och kommer till Sverige lever i otrygghet eftersom de har bland annat inte rätt till SFI och får en dagarsättning på 71 kronor, något artikeln beskriver som “ett hån” (DN, 2022).

”Vi måste ge de våldtagna ukrainorna möjlighet till abort” skriver att många kvinnor riskerar att bli gravida under kriget och att det är viktigt att erbjuda hjälp till dem som vill göra abort. Ledaren skriver att ukrainska flyktingar som lyckas ta sig till Polen möts av en lagstiftning som ”uttryckligen förbjuder” abort även vid våldtäkt. Artikeln porträtterar de ukrainska kvinnorna som utsatta och menar att dem utsätts ytterligare när de möter lagstiftningar som i Polen. Vidare uppmanar artikeln andra länder att bidra med akut p-piller och menar att idealfallet är att hjälpa ukrainska kvinnor vidare till Sverige. Artikeln skriver att:

”Det här handlar om att skydda extremt traumatiserade kvinnor från åtminstone en aspekt av de krigsbrott de har utsatts för.” (Isobel Hadley-Kamptz, 2022)

”Om ni stödjer Ukraina- varför tvingas kvinnor in i prostitution?” lyfter likt tidigare artiklar att flyktingars dagarsättning inte täcker matkostnaderna. Det poängteras att matkassarna i dag kostar 70 procent mer än vad de gjorde år 1994. Artikeln belyser även tonåringar som får 50 kronor om dagen och menar att: *”Personen som utformade den här pengarna har uppenbarligen inte sett vad ämnesomställningen hos en tonåring kan göra med ett kylskåp”*. Artikeln beskriver även att ukrainska flyktingar inte har rätt att läsa SFI och menar att detta försvårar deras inträde på arbetsmarknaden. Vidare, skriver ledaren att i insatsen ”torsk” hade 30 av 38 av männen som greps köpt sex av ukrainor. Artikeln menar att de inte har något val än att sälja sin kropp när Sverige gör det “aktivt svårt” för ukrainare och skriver att:

” Det borde inte ens vara något att fundera på. Höj dagersättningen och ge dem tillträde till SFI. NU.”

Likt tidigare artiklar, porträtterar denna, ukrainska kvinnor och barn som en utsatt och begränsad flyktinggrupp samt hävdar att de lever i stor otrygghet även i Sverige. Artikeln uppmanar regeringen att ge denna flyktinggrupp fler möjligheter för att integrera sig i samhället och leva ett tryggt liv (Amanda Sokolnicki, 2022).

”Stämningarna som skapade ”den humanitära stormakten Sverige” lever”, skriver att vi har velat se Sverige som den tillflyktsort som ska stå öppen för ”varje jagad människa”. Det poängteras att flyktingar har inte alltid och överallt blivit väl mottagna då större och mindre opinioner har gång på gång ropat på stopp. Ledaren menar att det fanns en viss stolthet när Sverige 2015 tog emot flyktingar, men sedan hände något och ”plötsligt började våra politiker tala om att täppa till och strama åt”. Artikeln menar att 2015 inte ska upprepas med ukrainska flyktingar och att Sverige tillsammans med andra länder ska ta ansvar. Artikeln skriver att:

”Den där frasen- om att vi minsann gjort vårt- den hördes faktiskt innan den första flyktingen från Ukraina steg i land.”

Genom användningen av ord som ”jagad” porträtteras flyktingar generellt som utsatta. Vidare, menar citatet att ukrainska flyktingar setts som en belastning innan de faktiskt hann ta sig till Sverige och menar att det finns människor här i Sverige som ogillar allt främmande och som uppfattar varje humanitär insats som en stöld från dem själv, men att dessa inte utgör en majoritet (Barbro Hedvall, 2022).

Artikeln *”Förbered er på att Ukraina är här för att stanna”* skriver att Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson sagt att Sverige inte ska integrera ukrainare, eftersom ”det är tillfälligt” och att de ska återvända när kriget är slut. Trots liknande uttalanden menar artikeln att Sverige bör förbereda sig för ett långvarigt mottagande. Vidare skriver artikeln att

regeringen nekar ukrainare rätten att läsa SFI och använder sig av ord som ”tyvärr”, vilket visar artikelns ståndpunkt på ett tydligt sätt. Artikeln menar att ”*det är dags att tänka om*” då man inte vill upprepa misstagen från 2015. Dessutom poängteras det att de ”små plånböcker” som ukrainare har, ökar risken för att utnyttjas som svart arbetskraft eller utsättas för sexuell exploatering. Artikeln skriver att:

”Dessutom kan det vara värt att se över ersättningsnivåerna så att människor inte blir extra sårbara i en situation när de är i stort behov av motsatsen.”

I denna artikel porträtteras flyktingar som utsatta på grund av att de inte kan lära sig det svenska språket som sedan minskar chanserna för att skaffa jobb och försörja sig själva. Flyktingars utsatthet följer med dem även i Sverige, enligt artikeln. Avslutningsvis menar artikeln att vi inte vet när kriget kommer att sluta, och att det därför finns all anledning för Sverige att ta det säkra före det osäkra och att inte vara ”naiv” (DN, 2022).

Ledaren ”*Vi kanske måste ta risken för världskrig*” porträtterar ukrainska flyktingars utsatthet på flykt samt att många människor förlorar sina närmaste under denna förfärliga resa.

Artikeln berättar om en kvinna som flytt från staden Mariupol med sitt eget barn och skriver att när den ukrainska kvinnan korsade landgränsen till Ungern hade hon fyra barn med sig: sitt egen barn, sin systers barn (vars mor försvann), sina döda grann föräldrars barn och en pojke som hon hade hittat på vägen ut ur staden. Vidare skriver artikeln att:

” Det är ju ofta så att de stora måttens språk- ”2.5 miljoner har flytt Ukraina”, ”3.5 miljoner barn i akut behov av humanitär hjälp”, ”förlossningsklinik bombad”- inte når botten på dig som de små ögonblicksbilderna kan göra. Som en pojke i ruinerna och den främmande kvinnan som hugger honom i flykten”

Citatet menar att flyktingar ofta beskrivs som en klump av människor, men att varje individ har sin egen berättelse om sina upplevelser under kriget. Det är de enskilda berättelserna som verkligen ”når botten på dig” menar artikeln (Andrev Walden, 2022).

Den sista artikeln ”*Tycker Moderaterna inte att Sverige ska hjälpa de ukrainska flyktingarna?*” berättar om ett inlägg som Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard gjort på sina sociala medier där hon skriver att ”*INVANDRINGEN KAN I ÅR KOMMA ATT ÖVERSTIGA REKORDÅREN*” och skyller det på Socialdemokraterna genom att säga ”*så går det när S låter MP och V bestämma*”. Artikeln skriver att en majoritet av ”regeringens rekordinvandring” utgörs av ukrainska flyktingar och inte är det S, MP och V som bestämde sig för att invadera Ukraina och tvinga 5.7 miljoner människor på flykt. Att Malmer Stenergard för ett par månader sedan ansåg det vara ”en plikt” att välkomna ukrainska flyktingar till Sverige, menar artikeln var enbart för att dra hem poäng och beskriver detta som ”skamlöst”. Artikeln skriver att om Moderaterna anser att det är rätt gjort av Sverige att ta emot flyktingar, ska de visa det genom att behandla flyktingar med respekt och att inte använda dem för ”populistiska valutspel”. I denna ledare porträtteras flyktingar som utsatta eftersom de enligt artikeln utnyttjas av Moderaterna för att partiet ska vinna hem poäng (Emma Hoen Bustos, 2022).

6.1.3 Resultatdiskussion av textanalys

Utifrån en textanalys har studien identifierat både likheter och skillnader i hur syriska flyktingar porträtteras i jämförelse med ukrainska. Tre teman var återkommande: utsatthet, belastning och hot (se Tabell.1 & Tabell.2)

Syriska flyktingar	Aftonbladet	Dagens Nyheter
Utsatthet	6 artiklar	3 artiklar
Belastning	7 artiklar	4 artiklar
Hot	1 artikel	4 artiklar

Tabell 1: Syriska flyktingar

Ukrainska flyktingar	Aftonbladet	Dagens Nyheter
-----------------------------	--------------------	-----------------------

Utsatthet	4 artiklar	10 artiklar
Belastning	1	0
Hot	0 artiklar	0 artiklar

Tabell 2: Ukrainska flyktingar

Ett återkommande tema för båda flyktinggrupper är deras utsatthet. Syriska flyktingar framställs som utsatta i sammanlagt nio ledarartiklar och ukrainska flyktingar framställs som utsatta i fjorton ledarartiklar. Detta innebär att ukrainska flyktingar framställs som utsatta i högre utsträckning jämfört med syriska. Ytterligare, en skillnad som identifierades är att ukrainska flyktingar porträtteras som utsatta, förutom när de befinner sig på flykt, även när de tar sig till Sverige. Detta beror på en låg dagsersättning på 71 kronor samt inget rätt till SFI vilket försvårar jobbsökandet och riskerar flyktingars exploatering till sexhandel. Vidare identifierades en annan typ av utsatthet vilket är våldtäkt där två artiklar lyfter att ukrainska kvinnor måste få rätt till abort. Våldtäkt som krigsvapen är ingenting som nämns i de utvalda artiklarna för syriska flyktingar.

Fortsättningsvis identifierades syriska flyktingar som en belastning i sammanlagt elva artiklar och ukrainska flyktingar i en artikel. Utifrån en konsekvent läsning av utvalda ledarartiklar kan det konstateras att syriska flyktingar beskrivs som en belastning i högre utsträckning och ofta i kombination med utsatthet. Syriska flyktingar framställs dessutom som ett hot i sammanlagt fem artiklar och ukrainska flyktingar framställs inte som ett hot i någon artikel. Det ska däremot poängteras att artikeln *“Städer i stället för flyktingläger”* från DN, återberättar enbart hur syriska flyktingar betraktas, men delar inte samma uppfattning. Ett annat mönster som identifierades, men som inte finns med i Tabell 1 och 2, är att de högerpolitiska partierna och regeringen kritiserades, framför allt i de artiklar som behandlar ukrainska flyktingar.

6.2 Diskursiv praktik

Diskursiv praktik är den andra nivån av analys i Faircloughs tredimensionella modell som kommer att användas för att titta närmare på produktion, distribution samt konsumtion av de ledarartiklar som har studerats (Svensson, 2019:56). För att förstå hur artiklarna läses och

tolkas samt hur de används i praktiken för att bidra till förändringar, läggs tonvikt även på intertextualitet och interdiskursivitet (a.a.).

När det gäller produktion av texter har studien använt sig av ledarartiklar från två svenska tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter (DN). Valet av att enbart analysera ledarartiklar gjordes i syfte att titta närmare på tidningarnas politiska ståndpunkter. Det som skiljer tidningarnas produktion åt är deras ideologier. Aftonbladet anger sig vara oberoende socialdemokratisk och Dagens Nyheter (DN) anger sig vara oberoende liberal. Aftonbladet och Dagens Nyheter är två stora tidningar i Sverige som når ut till tusentals människor dagligen, vilket innebär en stor spridning i konsumtion.

En gemensam faktor som identifierades i ett antal ledarartiklar från Aftonbladet är den negativa porträtteringen av de högerpolitiska partierna i Sverige. Den negativa porträtteringen kan utläsas i följande artiklar: ”Åkesson tror att folk är dumma i huvudet”, där SD:s retorik gentemot flyktingar kritiserar, ”Vi borde inte låta flyktingar svälta”, där artikeln lyfter risker med SD:s retorik, ”Paludans islamhat leder till våld” där artikeln poängterar att SD gör skillnad på flyktingar och flyktingar och ”Besk eftersmak när M öppnar sina hjärtan” där artikeln lyfter att Moderaterna skiljer på krig och krig samt flyktingar och flyktingar. I de utvalda artiklar från Aftonbladet kritiserar tidningen även regeringen och Migrationsverket, bland annat i artikeln ”Migrationsverket klantar till allt igen”. Regeringen kritiserar i betydligt högre utsträckning gällande ukrainska flyktingar.

I de ovannämnda artiklar där Aftonbladet kritiserar Sverigedemokraternas retorik kan det antydast en vilja att förändra diskursen kring flyktingar. Artiklarna förhåller en tydlig ståndpunkt och menar att man inte ska skilja på ”flyktingar” och ”flyktingar”. Vidare, poängterar artiklarna flyktingars utsatthet och menar att Sverige bör hjälpa människor på flykt oberoende vart de kommer ifrån och vilka krig de flyr. Även i artikeln där Moderaterna kritiserar, vill tidningen uppnå en förändring i diskursen som används kring flyktingar och menar att alla ska behandlas lika. Huruvida detta har influerat EU:s aktivering av massflyktsdirektivet gällande ukrainska flyktingar går inte att säga. Däremot kan det med säkerhet konstateras att artiklarna inte har uppnått den förändring de önskar gällande andra flyktinggrupper då de inte omfattas av flyktingdirektivet.

Artiklarna från Dagens Nyheter kritiserar inte vänsterpartier, däremot riktas det kritik mot Sverigedemokraterna i artikeln "*Förbered er på att Ukraina är här för att stanna*" när Jimmie Åkesson hävdar att Sverige inte ska integrera ukrainska flyktingar, eftersom deras vistelse är "tillfällig". I samma artikel riktas DN dessutom kritik mot regeringen som nekar ukrainare till SFI. I artiklarna "*Ge de ukrainska flyktingarna en ärlig chans att etablera sig i Sverige*" och "*Höj ersättningen- annars tvingas ukrainska flyktingar in i ännu större otrygghet*" riktas det kritik mot regeringen gällande den låga dagersättningen för flyktingar som ligger på 71 kronor. Genom dessa artiklar vill tidningen uppnå förändring och uppmanar regeringen att ge ukrainska flyktingar fler möjligheter för att integrera sig i det svenska samhället.

Artiklarna "*Vi måste ge de våldtagna ukrainiskan möjlighet till abort*" från DN och "*Kvinnorna från Ukraina måste ha rätt till abort*" från Aftonbladet poängterar att flertalet ukrainska kvinnor har blivit utsatta för våldtäkt under kriget och att de därmed måste få rätt till abort. Artiklarna föreslår att akuta p-piller bör skickas ner till Ukraina för att hjälpa de kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. I artiklarna kritiserar bland annat Polen som har totalförbud mot abort även vid våldtäkt, vilket försätter ukrainor i ytterligare otrygghet. Därmed hävdas det att man borde hjälpa ukrainor att ta sig till Sverige och andra länder, där rätten till abort finns. Tidningarna förmedlar tydligt att de genom sina ledartiklar vill uppnå förändring och uppmanar Sverige att hjälpa de ukrainska kvinnorna.

De ledartiklar som behandlar flyktingkrisen 2015 visar att diskursen fokuserar på hur flyktingar belastar Sverige, vilket överensstämmer med den politiska diskursen som den 12 november 2015 införde tillfälliga gränskontroller i syfte att minska antalet asylsökande (Migrationsverket, 2022). Detta följdes den 24 november med ytterligare förslag om åtgärder för att skapa "*ett andrum för svenskt flyktingmottagande*". Den svenska flyktingpolitiken som tidigare hade betraktats som "generös" åtstramas och i stället skulle asylreglerna anpassas till EU:s miniminivå (a.a.). Eftersom det finns en indikation om att diskurserna överensstämmer finns det risk att de ledartiklar som har publicerats innan den 12 november och beskrev syrisk flyktingar som en belastning kan ha påverkat Sveriges flyktingpolitik.

De utvalda artiklarna för flyktingkrisen 2022 visar att diskursen fokuserar på flyktingars utsatthet i hög utsträckning. Även här finns en indikation om att diskursen som används i media överensstämmer med den politiska diskursen gällande ukrainska flyktingar. Detta beror på massflyktsdirektivet som aktiverades för första gången den fjärde mars 2022

(Migrationsverket, 2022). Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska flyktingar erbjuds tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater, samt är det enbart ukrainska medborgare som omfattas av direktivet. Direktivet gäller inte flyktingar från andra delar av världen (a.a.).

6.3 Sociokulturell praktik

Sociokulturell praktik är den tredje nivån av analys i Faircloughs modell som används för att titta närmare på vilka maktintressen i samhället som förstärks eller utmanas genom att utvalda ledarartiklar sprids och läses. I detta avsnitt ska artiklarna och de diskursiva praktikerna analyseras mot bakgrund av de maktrelationer och ideologiska strömningar i samhället (Svensson, 2019:56).

Analysen av utvalda ledarartiklar har visat att syriska flyktingar i högre utsträckning porträtteras som en belastning för det svenska samhället än ukrainska flyktingar. I artikeln *“Asylrätt är hela Sveriges ansvar”*, beskrivs syriska flyktingar som ett *“tungt lass”* och flertalet andra skriver att Sverige *“redan”* tagit ett stort ansvar. Diskussionen om syriska flyktingar handlar om hur Sverige ska hantera antalet människor som söker skydd samt hur dessa ska fördelas mellan kommuner. Syriska flyktingars utsatthet lyfts oftast i kombination med att de beskrivs som en belastning och utgör en problematik för landet. Det är enbart en artikel som skriver att porträtteringen av syriska flyktingar som en belastning är grundlös, vilket kan anses utmana maktintressen och befintliga ideologier. Artikeln *“Har flyktingar tvingat dig köpa sämre rödvin”* skriver att många påverkas inte av att flyktingar kommer till Sverige. Ukrainska flyktingar däremot, beskrivs som utsatta och begränsade i flera artiklar. Aftonbladet och DN kritiserar regeringen för att de inte möjliggör bland annat rätten att läsa SFI för ukrainare.

Tidningarnas porträttering av syriska och ukrainska flyktingar kan bidra till främlingsfientlighet mot den grupp som i högre utsträckning beskrivs som en belastning. Porträtteringen kan även bli föremål för policy och lagstiftningar. Som poängterat i den diskursiva praktiken, finns det indikationer på att artiklarnas diskurs överensstämmer med den politiska, vilket betyder att porträtteringen av syriska flyktingar 2015 kan ha påverkat flyktingpolitiken i Sverige. Utifrån liknande porträtteringar bildas det maktpositioner mellan flyktinggrupper trots att båda grupper är människor som flyr från krig. Enligt en

undersökning från Expressen/Sifo visade resultatet att åtta av tio svenskar vill att Sverige ska ta emot ukrainska flyktingar. Resultatet visar att det finns en skillnad i inställning när det gäller andra flyktinggrupper som tar sig till Sverige, då tycker man i stället att landet tar emot för många flyktingar (Göthlin, 2022).

Fortsättningsvis, artiklarna "*Åkesson tror att folk är dumma i huvudet*" och "*Paludans islamhat leder till våld*" kritiserar Sverigedemokraterna på grund av att partiet skiljer på "flyktingar" och "flyktingar". SD:s retorik som bedömer vissa flyktingar mer "värda" än andra, skapar nya kategoriseringar vilka kan påverka allmänhetens åsikter och bemötande gentemot dessa grupper. När Sverigedemokraterna skriver att Ukraina tillhör "*ett kristet land med en kultur som är mycket närbesläktad med vår egen*" bidrar det till skapandet av "vi" (svenskar och ukrainska flyktingar) och "ni" (syrisk och andra flyktinggrupper). Diskurser kan etablera, upprätthålla och förstärka maktrelationer. Exempelvis ser man inverkan som SD:s retorik har haft när artikeln "*Staffanstorp har fått sin egen lilla Viktor Orbán*" skriver att kommunen nekar att ta emot fyra kvotflyktingar för att de har valt att prioritera människor som tvingas fly det ryska angreppet på Ukraina. Detta innebär att Sverigedemokraterna förstärker förtryckande maktrelationer mot de som partiet kategoriserar "proffs migranter". Däremot ska det poängteras att Sverigedemokraternas retorik inte överensstämmer med vare sig Aftonbladets eller DN:s porträttering av flyktingar.

Som poängterat förstärks maktrelationer och ideologier genom de diskurser som används. I exempelvis artikeln "*Med Putin skapas ingen fred*" beskrivs flyktingar som ett "massivt tåg" vilket kan skapa föreställningar att antalet människor som söker skydd är stor. Liknande uttryck kan uppfattas som hot, men kan även bidra till att folk i mottagande länder känner oro över att de inte kan hjälpa. Artikeln "*Städer i stället för flyktingläger*" belyser riskerna med de kategoriseringar som skapas genom diskurser. Ledaren skriver att syrisk flyktingar kopplas till terrorism och menar att liknande beskrivningar resulterar i uppskrämda befolkningar som kan lätt mana fram föreställningar om våldsbenägna flyktingar som smyger över gränsen i syfte att terrorisera och begå andra våldshandlingar. Liknande kategoriseringar av en grupp flyktingar kan exempelvis resultera i att kommuner som Staffanstorp väljer att inte ta emot flyktingar från Syrien och i stället väljer att ta emot flyktingar som "liknar" en själv.

7. Slutsats och diskussion

Utifrån studiens analys av de utvalda ledarartiklar kan det konstateras att det finns skillnad mellan diskurserna som använts i representationen av syriska respektive ukrainska flyktingar. Aftonbladet och Dagens Nyheter har i majoriteten av sina ledarartiklar porträtterat syriska flyktingar som utsatta, men framför allt som en belastning och ett hot mot säkerhet jämfört med ukrainska flyktingar som i majoriteten av artiklarna har porträtterats som utsatta. Enbart en artikel från Aftonbladet stack ut och skrev att syriska flyktingar inte är en belastning och att de flesta inte påverkas "en millimeter" av att de kommer till Sverige.

De ledarartiklar som behandlar ukrainska flyktingar har dessutom varit mer informationsrika och detaljerade beskrivningar om deras utsatthet såväl på flykt och i Sverige har presenterats i texterna. I artiklarna har det presenterats förslag på hur Sverige ska göra det enklare för ukrainare att integrera sig i samhället. Detta skiljer sig från flera artiklar som behandlar syriska flyktingar där flyktingarna har problematiserats och diskursen har handlat om hur Sverige ska "klara av" att hantera antalet syrier som har sökt skydd i landet. Av denna anledning kan det upplevas att analysen av ukrainska flyktingar ger en bättre inblick än analysen av de artiklar som behandlar syriska flyktingar. Utifrån studiens resultat kan man undra varför flyktingar från Syrien problematiserats i högre utsträckning än flyktingar från Ukraina? Vad är det som skiljer dessa grupper åt då det handlar om människor och människor?

Vidare, utifrån en analys av den diskursiva praktiken finns det indikationer på att diskursen mellan Sveriges flyktingpolitik 2015 och medias porträttering av syriska flyktingar överensstämmer. Precis som analysen indikerar att Sveriges flyktingpolitiska diskurs i dag överensstämmer med medias porträttering av ukrainska flyktingar. Analysen av den sociokulturella praktiken poängterar att diskurserna som används för respektive flyktinggrupp kan bidra till förstärkandet av maktrelationer och ideologier. Detta kan påverka allmänhetens opinion och bidra till skapandet av kategoriseringar som "vi" (svenskar och ukrainska flyktingar) och "de" (andra grupper av flyktingar). Det ska poängteras att studien inte haft som syfte att undersöka den diskursiva och sociala praktiken, däremot har analyser av den diskursiva och sociokulturella praktiken presenterats ändå i syfte att ge en inblick på hur texter påverkar de diskursiva och socio kulturella praktikerna.

Ytterligare, ska det poängteras att urvalet innefattar enbart 40 artiklar varav två som inte har flyktingar i fokus och därav inte analyserats. Detta innebär att studiens resultat inte bidrar med en representativ bild och resultaten kan inte generaliseras. Fortsättningsvis, som tidigare poängterat i avsnitt 5.1, innefattar materialet både signerade och osignerade ledartiklar. Studien behandlar 10 osignerade ledartiklar från Dagens Nyheter och 3 osignerade ledartiklar från Aftonbladet, vilket innebär att analysen inte med säkerhet kan fastställa tidningarnas hållning. Däremot är det tydligt att det behövs vidare forskning inom området för att analysera hur nyhetsmedia bidrar i etableringen, upprätthållandet och förstärkandet av maktrelationer och ideologier där flyktingar är i fokus. Vidare forskning som behandlar enbart osignerade ledartiklar är relevant för framtida forskning. Mer forskning behövs även kring hur flyktingarna påverkas och vad en negativ respektive positiv porträttering i media innebär för dem som redan är en utsatt grupp. Ytterligare, hade en kvalitativ studie i form av intervjuer för att undersöka syriska flyktingars och ukrainska flyktingars upplevelser av hur media porträtterar dem är högst relevant för framtida forskning.

8. Referenser

- Arcimaviciene, L & Baglama, H. S . (2018). Migration, Metaphor and Myth in Media Representations: The Ideological Dichotomy of “Them” and “Us”. pp. 1-13. DOI: 10.1177/2158244018768657b
- Brune, Y. (2006). Den dagliga dosen: Diskriminering i nyheterna och bladet. I: Camauer, L & Nohrstedt, S. A. Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. Stockholm: Fritez. SOU 2006:21.
- Bryman, A. (2008). *Samhällsvetenskapliga metoder*. Stockholm, Liber AB.
- Boréus K & Bergström G. (2018). *Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys*. uppl. 4. Lund: Studentlitteratur.
- Cisneros, J. D. 2008. Contaminated Communities: The Metaphor of “Immigrant as Pollutant” In Media Representations of Immigration. *Rhetoric & Public Affairs*, Vol. 11 (4) pp. 569-601. DOI: <https://doi.org/10.1353/rap.0.0068>
- Couldry Nick. (2020). *Medier och deras roller i våra liv*. Studentlitteratur: Lund
- Deniz, F & Lidskog, R. (2009). *Mångkulturalism: socialt fenomen och politisk utmaning*. Malmö, Liber AB.
- Esses, M. V., Medinau, S. & Lawson, S. A. (2013). Uncertainty, Threat, and the Role of the Media in Promoting the Dehumanization of Immigrants and Refugees. *Journal of Social Issues*, Vol. 69 (3), pp. 518–536. DOI: <https://doi.org/10.1111/josi.12027>
- Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H & Wängnerud L. (2007). *Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad*. Nordstedts Juridik AB. Uppl. 3.
- FN. 2023. Ett år sedan Rysslands invasion i Ukraina. *FN-förbundet*. 20 februari. <https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/ett-ar-sedan-rysslands-invasion-i-ukraina/> (Hämtad: 2023-04-03).

FN. FN:s flyktingkonvention. Hämtad 2023-04-03.

<https://www.sverigeforunhcr.se/flykting/fns-flyktingkonvention>

Forsberg Ulrika. 2023. Kriget i Ukraina – ett år senare. Sverige dör UNHCR FN:s flyktingorgan. 24 februari. <https://www.sverigeforunhcr.se/blogg/kriget-i-ukraina-ett-ar>

Globalis. (2022). Syrien. <https://www.globalis.se/konflikter/syrien>

Globalis. (2023). Ukraina. <https://www.globalis.se/konflikter/ukraina>

Göteborgs universitet. 2021. Mediernas beskrivning av migration påverkar våra attityder och känslor. 22 november.

<https://www.gu.se/nyheter/mediernas-beskrivning-av-migration-paverkar-vara-attityder-och-kanslor> (Hämtad: 2023-04-29).

Göthlin, Erik. 2022. Svenska folket: Ta emot flyktingar från Ukraina. *Expressen*. 25 februari. <https://www.expressen.se/nyheter/svenska-folket-ta-emot--flyktingar-fran-ukraina/> (Hämtad: 2023-04-27).

Kessler, Ben. 2022. CBS News' Charlie D'Agata apologizes for saying Ukraine more "civilized than Iraq, Afghanistan. *New York Post*. 26 Februari. <https://nypost.com/2022/02/26/cbs-news-charlie-dagata-apologizes-for-saying-ukraine-more-civilized-than-iraq-afghanistan/> (Hämtad: 2023-04-01).

Lawlor, A & Tolley, E. (2017). Deciding Who's Legitimate: New media framing of Immigrants and Refugees. *International Journal of Communication*, Vol. 11, ss. 967–991.

Migrationsverket. 2022. Historik. (Hämtad: 2023-04-01).

<https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Historik.html>

Migrationsverket. 2022. Asylregler. (Hämtad: 2023-04-01).

<https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html>

Migrationsverket. 2022. Frågor och svar om massflyktsdirektivet – för kommuner, regioner och apotek.

<https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-skyddsbehovande-enligt-massflyktsdirektivet/Fragor-och-svar-om-massflyktsdirektivet.html> (Hämtad 2023-05-08)

Parker, S. (2015). Unwanted Invaders: The Representation of Refugees and asylum seekers in UK and Australian print media. *Myth and Nation*, Vol. 23, pp. 1-21.

Pruitt, J. L. (2019). Closed due to “flooding”? UK media representations of refugees and migrants in 2015 - 2016 - creating a crisis of borders. *The British Journal of Political and International Relations*, Vol 21(2) pp. 383–402. DOI:10.1177/13691481 19830592

SCB. 2023. Asylsökande i Sverige.

<https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/asylsokande-i-sverige/> (Hämtad: 2023-04-04).

Strömbäck Jesper, Andersson Felicia & Nedlund Evelina. 2017. Invandring i medierna. Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010–2015? Delegationen för Migrationsstudier. Rapport 2017:6. Delmi. https://www.delmi.se/media/fhdksub0/delmi-rapport-2017_6.pdf

Sullivan, Becky. 2023. Russia’s war with Ukraine. Here’s how we got here. *NPR*. 24 February. <https://www.npr.org/2022/02/12/1080205477/history-ukraine-russia> (Hämtad: 2023-04-01)

Svensson, Peter. (2019). *Diskursanalys*. Studentlitteratur: Lund.

UNHCR. 2022. Över 100 miljoner människor på flykt registreras för första gången. 13 maj. <https://www.unhcr.org/neu/se/80561-unhcr-over-100-miljoner-manniskor-pa-flykt-registrerade-for-forsta-gangen.html>

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Elanders Gotab.

Aftonbladet

Aftonbladet. 2016. Om Aftonbladet- Kontakt och redaktionell policy. 19 oktober.

<https://www.aftonbladet.se/omafotonbladet/a/LOIQ4/om-aftonbladet> (Hämtad: 2023-04-27)

Aftonbladet. 2015. Inga enkla svar om flyktingarna. *Aftonbladet, ledarsidan*. 6 oktober.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/WLa2GQ/inga-enkla-svar-om-flyktingarna> (Hämtad: 2023-04-25).

Aftonbladet. 2015. Vi borde inte låta flyktingar svälta. *Aftonbladet, ledarsidan*. 22 september.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/zLVzjw/vi-borde-inte-lata-flyktingar-svalta> (Hämtad: 2023-04-25).

Al-Dewany, Zina. 2022. Besk eftersmak när M öppnar sina hjärtan. *Aftonbladet*. 8 Mars.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/mrdm9p/besk-eftersmak-nar-m-oppnar-sina-hjartan> (Hämtad: 2023-04-25).

Aggestam, Johanna. (2023). Därför öppnar vi famnen för flyktingar från Ukraina.

Forskning.se. 28 februari. <https://www.forskning.se/2023/02/28/flyktingar-ukraina> (Hämtad: 2023-04-04).

Franchell, Eva. 2015. Löfven har ett i-landsproblem. *Aftonbladet*. 5 september.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/OnaPQO/lofven-har-ett-i-landsproblem> (Hämtad: 2023-04-25).

Forsberg, Oskar., Fernstedt, Nora., Hällsten, A. 2022. Ukraina ansöker om medlemskap i Nato. *Aftonbladet*. 30 September.

<https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BWj04Q/ukraina-ska-ansoka-om-medlemskap-i-nato> (Hämtad: 2023-04-01).

Kierkegaard, Susanna. 2022. När SD hatar flyktingar går de Putins ärenden. *Aftonbladet*. 20 September.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/4ozO6o/nar-sd-hatar-flyktingar-gar-de-putins-arenden> (Hämtad: 2023-04-25).

Kierkegaard, Susanna. 2022. Klart ukrainare ska få lära sig svenska. *Aftonbladet*. 23 December.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/4oE5JE/flyktingar-fran-ukraina-maste-fa-ratt-till-sfi>

(Hämtad: 2023-04-25).

Kierkegaard, Susanna. 2022. Åkesson tror att folk är dumma i huvudet. *Aftonbladet*. 1 April.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/7dA3Xv/akesson-tror-att-folk-ar-dumma-i-huvudet>

(Hämtad: 2023-04-25).

Kierkegaard, Susanna. 2022. Kvinnorna från Ukraina måste ha rätt till abort. *Aftonbladet*. 10 Maj.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/OrOeWO/kvinnorna-fran-ukraina-maste-ha-ratt-till-abort>

(Hämtad: 2023-04-25).

Lindberg, Anders. 2015. Malmö har blivit vårt skyltfönster. *Aftonbladet*. 13 november.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/gPrnmJ/malmo-har-blivit-vart-skyltfonster> (Hämtad:

2023-04-25).

Persson, Ingvar. 2015. Flyktingkrisen försvinner inte. *Aftonbladet*. 6 november.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/xRVkJP/flyktingkrisen-forsvinner-inte> (Hämtad:

2023-05-08).

Persson, Ingvar. 2022. Staffanstorps har fått sin egen lilla Viktor Orbán. *Aftonbladet*. 11 maj.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/XqOX8E/christian-sonesson-staffanstorps-viktor-orban>

(Hämtad: 2023-05-08).

Persson, Ingvar. 2022. Putins offer ska inte utnyttjas i vårt land. *Aftonbladet*. 28 mars.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/g6A25L/vladimir-putins-offer-ska-inte-utnyttjas-i-vart-land> (Hämtad: 2023-04-25).

Persson, Ingvar. 2015. Asylrätt är hela Sveriges ansvar. *Aftonbladet*. 8 september.

<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/vmVyW4/asylratt-ar-hela-sveriges-ansvar> (Hämtad_

2023-04-25).

Persson, Ingvar. 2015. En katastrof på Europas tröskel. *Aftonbladet*. 28 augusti.
<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/11rbX3/en-katastrof-pa-europas-troskel> (Hämtad 2023-04-25).

Sinna, Jonna. 2022. Migrationsverket klantar till allt igen. *Aftonbladet*. 30 mars.
<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/28eRgl/migrationsverket-borde-lart-sig-mer-sedan-2015> (Hämtad: 2023-04-25).

Sinna, Jonna. 2022. Paludans islamhat leder bara till våld. *Aftonbladet*. 19 april.
<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/v57Gb5/paludans-islamhat-leder-bara-till-vald> (Hämtad: 2023-04-25).

Swedenmark, Linnea. 2015. Vi kan inte blunda för kriget i Syrien. *Aftonbladet*. 10 juli.
<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/bKjqGd/vi-kan-inte-blunda-for-kriget-i-syrien> (Hämtad: 2023-04-25).

Virtanen, Fredrik. 2015. Har flyktingar tvingat dig köpa sämre rödvin. *Aftonbladet*. 5 december.
<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/kaBoX9/har-flyktingar-tvingat-dig-kopa-samre-rodvin> (Hämtad: 2023-04-25).

Dagens Nyheter

Alnahhal, Saeed (2022). Därför behandlar Sverige (och EU) ukrainarna annorlunda än syrierna. *Dagens Nyheter*. 24 augusti.
<https://www.dn.se/sverige/darfor-behandlar-sverige-och-eu-ukrainarna-annorlunda-an-syrierna/> (Hämtad: 2023-04-01).

Bonino, Emma. 2015. En väg ur EU:s flyktingkris. *Dagens Nyheter*. 17 december.
<https://www.dn.se/ledare/kolumner/emma-bonino-en-vag-ur-eus-flyktingkris/> (Hämtad: 2023-05-08).

Bustos Hoen, Emma. 2022. Tycker Moderaterna inte att Sverige ska hjälpa de ukrainska flyktingarna? *Dagens Nyheter*. 13 september.

<https://www.dn.se/ledare/emma-hoen-bustos-tycker-moderaterna-inte-att-sverige-ska-hjalpa-de-ukrainska-flyktingarna/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2008. Om Dagens Nyheter. 28 februari.

<https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/> (Hämtad: 2023-04-27).

Dagens Nyheter. 2015. Syrien fortsätter att blöda. *Dagens Nyheter, ledarsidan*.

<https://www.dn.se/ledare/huvudledare/syrien-fortsatter-att-bloda/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2022. Ge de ukrainska flyktingarna en ärlig chans att etablera sig i Sverige. *Dagens Nyheter, ledarsida*. 30 juli.

<https://www.dn.se/ledare/ge-de-ukrainska-flyktingarna-en-arlig-chans-att-etablera-sig-i-sverige/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2022. Tänk er för innan ni öppnar era hjärtan för Ukraina, hälsar regeringen. *Dagens Nyheter, ledarsidan*. 19 maj.

<https://www.dn.se/ledare/tank-er-for-innan-ni-oppnar-era-hjartan-for-ukraina-halsar-regeringen/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2022. Höj ersättningen- annars tvingas ukrainska flyktingar in i ännu större otrygghet. *Dagens Nyheter, ledarsidan*. 16 april.

<https://www.dn.se/ledare/hoj-ersattningen-annars-tvingas-ukrainska-flyktingar-in-i-annu-storre-otrygghet/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2022. Förbered er på att ukrainarna är här för att stanna. *Dagens Nyheter, ledarsidan*. 29 mars.

<https://www.dn.se/ledare/forbered-er-pa-att-ukrainarna-ar-har-for-att-stanna/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2015. Fångade i ett ormbo av konflikter. *Dagens Nyheter, ledarsidan*. 11 december. <https://www.dn.se/arkiv/ledare/fangade-i-ett-ormbo-av-konflikter/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2015. EU får inte sälja sin själ. *Dagens Nyheter, ledarsidan*. 30 november. <https://www.dn.se/arkiv/ledare/eu-far-inte-salja-sin-sjal/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2015. Mer spel än solidaritet. *Dagens Nyheter, ledarsidan*. 14 november. <https://www.dn.se/ledare/mer-spel-an-solidaritet/> (Hämtad: 2023-04-26).

Dagens Nyheter. 2015. Kriserna är inte bara Europas. *Dagens Nyheter, ledarsidan*. 28 december. <https://www.dn.se/arkiv/ledare/kriserna-ar-inte-bara-europas/> (Hämtad: 2023-04-26).

Hadley-Kamptz, Isobel. 2022. Vi måste ge de våldtagna ukrainskorna möjlighet att göra abort. *Dagens Nyheter*. 17 april. <https://www.dn.se/ledare/isobel-hadley-kamptz-vi-maste-ge-de-valdtagna-ukrainskorna-mojlighet-att-gora-abort/> (Hämtad: 2023-04-26).

Hedvall, Barbro. 2022. Stämningarna som skapade ”den humanitära stormakten Sverige” lever. *Dagens Nyheter*. 23 mars. <https://www.dn.se/ledare/barbro-hedvall-stamningarna-som-skapade-den-humanitara-stormakten-sverige-lever/> (Hämtad: 2023-04-26).

Jonsson, Gunnar. 2015. Med Putin skapas ingen fred. *Dagens Nyheter*. 30 september. <https://www.dn.se/arkiv/ledare/med-putin-skapas-ingen-fred/> (Hämtad: 2023-04-26).

Jonsson, Gunnar. 2015. På gränsen till okänd mark. *Dagens Nyheter*. 3 juli. <https://www.dn.se/arkiv/ledare/pa-gransen-till-okand-mark/> (Hämtad: 2023-04-26).

Kjöllér, Hanne. 2015. Kalkoner och människor. *Dagens Nyheter*. 27 november. <https://www.dn.se/arkiv/ledare/kalkoner-och-manniskor/> (Hämtad: 2023-04-26).

Parusel, Brend. 2022. ”När politisk vilja finns kan EU hantera flyktingkriser”. *Dagens Nyheter*. 19 September. <https://www.dn.se/debatt/nar-politisk-vilja-finns-kan-eu-hantera-flyktingkriser/> (Hämtad: 2023-04-01).

Sokolnicki, Amanda. 2022. Den svenska krigsdebatten är så pinsamt självupptagen. *Dagens Nyheter*. 6 maj.

<https://www.dn.se/ledare/amanda-sokolnicki-den-svenska-krigsdebatten-ar-sa-pinsamt-sjalu-pptagen/> (Hämtad: 2023-04-26).

Sokolnicki, Amanda. 2022. Om ni stödjer Ukraina- varför tvingas kvinnor in i prostitution? *Dagens Nyheter*. 26 november.

<https://www.dn.se/ledare/amanda-sokolnicki-om-ni-stodjer-ukraina-varfor-tvingas-kvinnor-in-i-prostitution/> (Hämtad: 2023-04-26).

Slaughter Anne-Marie. 2015. Städer i stället för flyktingläger. *Dagens Nyheter*. 16 december.

<https://www.dn.se/ledare/kolumner/anne-marie-slaughter-stader-i-stallet-for-flyktinglager/> (Hämtad: 2013-04-26).

Walden, Andrev. 2022. Vi kanske måste ta risken för världskrig. *Dagens Nyheter*. 11 april.

<https://www.dn.se/ledare/andrev-walden-vi-kanske-maste-ta-risken-for-varldskrig/> (Hämtad: 2023-04-26).